



Willem Herbertus (Wilco) Jiskoot wordt op 29 december 1924 in Amsterdam geboren. Hij was de zoon van Gustaaf Hendrik Jiskoot (1888-1935) en Anna Pierson (1891-1969). Zijn ouders trouwden in 1913 in Baarn. Hij kwam uit een gezin met vier kinderen. Het gezin was protestants. Ze woonden in villa Rusthoek.

Al in 1925 bestond in Baarn de Mango Kwane-groep. Ze droegen een roodgrijze das. De naam Mango Kwane komt uit het Zuid-Afrikaans. In februari 1937 werd Wilco in *De Verkennen*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland* welkom geheten als verkennen bij groep 3 Mango Kwane in Baarn.



Hij ging naar het Baarnsch Lyceum en vervolgens naar de MTS in Amsterdam. Waarschijnlijk kende hij de scouts Herman en Hugo Ruys.

Wilco Jiskoot nam tijdens de Tweede Wereldoorlog deel aan het verzet door vanaf begin oktober 1944 in Baarn, de woonplaats van zijn moeder, het Parool te verspreiden. Zijn schuilnaam was Kees de Bruin. Met medewerking van Het Parool stond hij aan de wieg van het illegale blad *Kroniek van de week*. Ook was hij initiatiefnemer van het Parool bulletin in Bilthoven. Toen de voedselsituatie in het westen van het land ernstig verslechterde, werd een ravitaillering dienst opgezet, teneinde de Parool-medewerkers die geen tijd hadden de provincie in te trekken om voedsel te bemachtigen, te foerageren. Jiskoot werd een van de leidende personen van deze dienst. De broers Herman en Hugo waren ook actief bij het Parool en mogelijk dat ze daarbij samenwerkten.

Toen in 1942 verschillende inlichtingendiensten in bezet Nederland waren opgerold, werd vanuit Gent de verzetsgroep Prins Willem van Oranje, ook wel bekend als Dienst WIM, opgericht. Deze groep herstelde het contact tussen Londen en de verzetsbewegingen in Nederland. Dienst WIM had op zijn hoogtepunt ruim 1500 leden in Nederland, België en Frankrijk. De groep bestond van eind 1942 tot juli 1943 en heeft in die periode allerlei oorlogsrelevant materiaal verzameld en naar Engeland gestuurd. Wilco was actief voor Dienst Wim. Ook Verkennersleider Jan van Rooy uit Breda, Boelie van der Smissen, voortrekker bij de St. Paulusgroep van het Norbertuslyceum in Roosendaal en scout Dicky Hofman uit Breda waren hierbij aangesloten. Begin 1943 werd de groep via het Englandspiel geïnfiltreerd door Anton van der Waals. Op 20 juli 1943 liep een groot deel van de groep in een val van de Sicherheitspolizei. Jan, Dicky en Boelie werden gearresteerd en kwamen terecht in de gevangenis in Lüttringshausen in Stadtkreis Remscheid. Dicky overleed daar.



In de nacht van 12 op 13 januari 1945 werd Wilco op Prinsengracht 833 in Amsterdam, waar hij op kamers woonde, gearresteerd en ingesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Jiskoot was een van de veertien Todeskandidaten, samen met Hugo Ruys, die op 7 maart 1945 aan de Dreef in Haarlem door een Duits vuurpeloton gefusilleerd werden. De executie gold als represaille voor de dood van Willem Zirkzee, opperwachtmeester van de Staatspolitie. Deze NSB'er was op 1 maart 1945 door Hannie Schaft en Truus Oversteegen geliquideerd.

Jiskoot ligt net als de andere slachtoffers van het vuurpeloton begraven op erebegraafplaats Bloemendaal in de Kennemerduinen.



De MKWJ (Mango Kwane Wilco Jiskoot) is al een erg oude scoutinggroep, ontstaan door opsplitsingen en samenvoegingen van verschillende groepen. Het is onbekend wanneer het oudste deel precies is opgericht, maar het is zeker dat de Mango Kwane in 1925 al bestond. In de regio Baarn en Hilversum was er in 1921 een 'Groep III', waaruit waarschijnlijk de Baarnse tak Mango Kwane werd opgericht.



De Wilco Jiskoot Groep werd pas veel later opgericht, als afsplitsing van de Mango Kwane. Wilco was een lid van de Mango Kwane. Zijn naam werd gebruikt

voor de nieuwe groep die ontstond na de afsplitsing van de welpentak van de Mango Kwane, welke zelf samen met de groep 'de Zeeverkenner' verder ging als watergroep. Er was toen dus een watergroep, de Mango Kwane, en een landgroep, de Wilco Jiskootgroep. In 1969 kwamen de groepen weer samen. Ook de namen werden samengevoegd, Mango Kwane omdat het één van de oudste zeeverkennergroepen was en Wilco Jiskoot als eerbetoon aan een moedig lid. Het 'landclubhuis' heeft nog steeds de naam Wilco Jiskoot Huis, terwijl het clubhuis aan het water het Mango Kwane Huis heet.

In september 1954 werden aan 140 Nederlanders die tijdens de oorlog aan Dienst Wim deelnamen, in de Ridderzaal in Den Haag verschillende Belgische onderscheidingen uitgereikt. Wilco ontving postuum de medaille van het verzet en de herinneringsmedaille aan de oorlog 1940-1945. In 1982 is aan hem postuum het Verzetshedenkingskruis toegekend. Zijn broer Allard nam de onderscheiding in ontvangst op het terrein van Scoutingvereniging Mango Kwane Wilco Jiskoot in Baarn. Dit kruis is direct daarna overhandigd aan de voorzitter van de Scoutinggroep.



Meer informatie

[Gustaaf Hendrik Jiskoot \(1888-1935\) » Voorouders in het Eemland, Stichting Groenegraf.nl » Genealogie Online](#)

[Wilco Jiskoot \(verzetsstrijder\) - Wikipedia](#)

[Willem Herbertus JISKOOT | Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal \(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu\)](http://eerebegraafplaatsbloemendaal.eu)

[Willem Herbertus JISKOOT \(archive.org\)](http://archive.org)

[Wilco Jiskoot \(verzetsstrijder\) - Wikiwand](#)

[Willem Herbertus Jiskoot \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Willem Herbertus Jiskoot | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Vereniging - Mango Kwane Wilco Jiskoot \(mkwj.nl\)](http://mkwj.nl)

[Groenegraf.nl: Een oude scoutinggroep in Baarn](http://Groenegraf.nl)

[Oudbruin 3.0 | Groep | Mango Kwane Wilco Jiskoot](#)

[Verzetsherdenkingskruis : I t/m K \(geni.com\)](http://geni.com)

[Nieuwe Leidsche Courant | 29 september 1954 | pagina 6 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[Scouts 'met de moeilijke naam' vieren eeuwfeest. Oud-leden van de Mango Kwane Wilco Jiskoot-groep gezocht voor grote reünie | De Gooi- en Eemlander c](#)

Foto: Een foto van Wilco Jiskoot (links) uit 1937.

[Baerne 2018 3.pdf](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.