



Pedro Tirso Maria Sprockel is geboren op Curaçao op 28 januari 1916. Sprockel verhuisde naar Nederland toen hij 15 was en voltooide daar zijn opleiding. Sprockel studeerde in Nederland.

Tirso Sprockel werd in 1936 te Tilburg geïnstalleerd als leider bij de Katholieke Verkenners. Hij werd groepleider en hopman bij de Stanislaus Kostkagroep in Tilburg. In 1940 behaalde hij het certificaat van de Gilwellcursus. Op 5 mei 1942 trouwde hij in Tilburg met Wilhelmina (Minette) G.M. Dudar. Hij was toen onderwijzer en zij stenotypiste.

Zijn huis werd in de oorlog een onderduikadres voor Joden en geallieerde piloten. Hij werkte onder meer samen met twee medestudenten uit de Antillen: Boy Ecury en Delfincio Navarro. Het huis was een schakel op de vluchtroute via Spanje naar Engeland. Sprockel werd een aantal malen door de Sicherheitsdienst gearresteerd, maar vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij terug op Curaçao en werd hier in de staf opgenomen. Spoedig daarna werd hij als eerste Antilliaan door de Katholieke Verkenners benoemd tot districtscommissaris voor Curaçao. In 1948 werd hij door het Boy Scouts International Bureau te Londen aangesteld tot Deputy Camp Chief, waardoor hij de enige werd, die op de Antillen de bevoegdheid, kreeg om Gilwellcursussen te geven. Bij gelegenheid van het St. Jorisfeest in 1955 op Curaçao werd hem namens de hoofdcommissaris de Jacobsstaf uitgereikt voor zijn bijzonder verdienstelijk werk[3]. In 1969 worden de katholieke scoutinggroepen op de Nederlandse Antillen zelfstandig; Sprockel wordt dan Hoofdcommissaris van de Antilliaanse Katholieke Verkenners.

Sprockel zette zich na de oorlog als linguïst in voor de erkenning en bestudering van het Papiaments. Hij publiceerde vele boeken en is medeoprichter van het online woordenboek Papiamentu. In 1953 was Sprockel mede-oprichter van de Federatie van Antilliaanse Jeugdzorg en heeft gedurende 35 jaar een bestuursfunctie bekleed. De federatie richtte zich op het buurthuiswerk en in het bijzonder op de padvinderij en verkennerij.[Hij zette zich ook samen met zijn nicht Aminta Da Costa Gomez-Sprockel in voor gehandicapte jongeren op Curaçao. Op Curaçao werd in 1986 een vormingscentrum voor verstandelijk gehandicapte jongeren naar hem genoemd: het Sentro pa Formashon Laboral "Tirso Sprockel".

Tijdens zijn leven ontving Sprockel de Ridderorde van de Nederlandse Leeuw, de Ridderorde van St. Sylvester en zilveren Vlaamse Gaai van de NPV op 12 oktober 1963.

Hij overleed op Curaçao op 23 september 2007.

Meer informatie

[Tirso Sprockel - Wikipedia](#)

[Historische waarderingstekens tot 1973 - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl/scoutwiki.org)

[Antillen en WO II \(bevrijdingintercultureel.nl\)](https://bevrijdingintercultureel.nl)

[Untitled \(norberthendrikse.nl\)](https://norberthendrikse.nl)

Leidersblad Katholieke Verkenners 1969

[Tirso Sprockel - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl/scoutwiki.org)

[Amigoe di Curacao » 21 nov 1949 - Art. 17 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.