



Tatjana Ingeborg Mia Mianka Roosdorp is geboren op 22 december 1922 in Deventer. Ze was dochter van cineast Alex Henri Anton Roosdorp (1897-1965) en zijn vrouw Maria Magdalena van den Berg (1898-1989). Ze trouwden in 1921. Alex was eigenaar van Marofilm in Deventer. In de periode 1934-1965 maakte Marofilm documentaires, meest voorlichtingsfilms voor de landbouw.

Bijzonder voor Nederland is dat Marofilm al vanaf 1939 kleurenfilms maakte.

Tatjana was een overtuigd padvindster en lid van de afdeling Deventer van het NPG. Deze afdeling werd begin 1932 opnieuw opgericht en geïnstalleerd door de Gildeleidster. Ze was tegen dikdoenerij, tegen hiërarchie, tegen militarisme, tegen chauvinisme. Volgens haar had ze dit van de padvinderij: alle goeds voor alle mensen, maar daarnaast hadden haar ouders natuurlijk ook veel invloed. Ze was actief met Esperanto.

In de Tweede Wereldoorlog waren Tatjana Roosdorp en haar vriend Jos Moll actief in het verzet. Tatjana Roosdorp werd op 1 oktober 1944 opgepakt wegens koerierswerk. Tot kerst '44 werd zij opgesloten in een fietsenhok, daarna tot de bevrijding in kamp Oxerhof. Jos Moll werd in januari 1945 door de bezetter opgepakt. Hij stierf op 4 april '45 in concentratiekamp Wöbbelin bij Neuengamme.



Na de oorlog bleef Tatjana actief binnen Scouting. Haar vader maakt een film van het bezoek van Lady Baden Powell in 1947 aan Nederland. In 1948 werd ze benoemd als Regionaal Kampeerleidster voor Blauwe Vogels bij het NPG.

Tatjana is overleden op 26 augustus 2015 in Bathmen.

Meer informatie

[Tat Roosdorp \(1922-2015\) | Sytze Steenstra Blog \(wordpress.com\)](#)

[Marofilm - Wikipedia](#)

[Joseph Lauritz Henri Moll \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Landgoed De Oxerhof in Deventer - TracesOfWar.nl](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 19, 1948, no 11, 1948 » 1948-11 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 18, 1947, no 3, 1947 » 1947-03 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Alex Roosdorp: iconisch in kleur en zwart-wit » Collectie Overijssel](#)

[De padvindster, jrg 14, 1939, no. 11, 15-11-1939 » 15 nov 1939 - Pag. 15 | Delpher](#)
[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisiesgilde, jrg 6, 1932-1933, no. 3, 1932 » 1932-04 - Pag. 1 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.