



Leo Johannes Capit werd geboren op 14 december 1920 in Amsterdam. Hij was de zoon van Johannes Joseph Capit en Leentje Plukhooij.

In zijn jeugd was hij scout bij de 15e groep (3e AMJV groep) in Amsterdam. Hij was hier in 1938 patrouilleleider. Deze AMVJ-padvindersgroep stond onder leiding van Hendrik Leih jr en Piet Verweel. Hun groepshuis heette Pueblo en stond aan het Schapenburgerpad in Amsterdam. Hun groepsblad, waar Leo in 1938 in schreef, heette Periodico del pueblo. In februari 1940 kreeg Leo zijn volmacht als scoutsleider bij Groep 1, de Dunnewoldgroep in Amsterdam Zuid.

VOLMACHTEN TOEGEKEND:

Amsterdam: A.V.: L. J. Capit, groep 1;
A.V.: J. L. de Wit, gr. 5; A.W.: Mej. W. F.
ter Punt, gr. 17 N.C.V.P.; A.W.: H. van
den Berg, gr. 22 N.C.V.P.

In de oorlog is er tussen enkele scouts van de groep altijd contact gebleven. Bij Leo thuis werd in het geheim samengekomen en geoefend op handgranaten. Leo was van beroep journalist. Hij werkte in Amsterdam in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift *Op Wacht*. De christelijke uitgave *Op Wacht; voor God-Nederland-Oranje* werd in Amsterdam verspreid door de agent van politie H. van Dijk. In augustus 1944 werd hij gearresteerd en op 21 februari 1945 is hij in het concentratiekamp Neuengamme overleden. Kort na Van Dijk's arrestatie werd het contact met de leiding van de *Wacht* in Den Haag wegens Dolle Dinsdag geheel verbroken. Mr. Gerrit Jonker, mr. drs. Antonie Börger, de journalisten Leo Capit, R.H.J. Pfaff en Antoon Cornelis Beerman zetten de uitgave zelfstandig voort onder de titel: *Op Wacht In Amsterdam*. Het blad droeg geen protestants-christelijk karakter meer. Na het zesde nummer werd tweemaal *De Amsterdammer*; voortzetting van *Op Wacht In Amsterdam* uitgegeven, daarna werd de titel: *De Nieuwe Amsterdammer*; voortzetting van *Op Wacht In Amsterdam*. Leo werkte ook mee aan het *Uw Tweede Dagblad*.

In Amsterdam waren direct na de bevrijding scouts actief in de hulpverlening. Een belangrijke gebeurtenis hierbij was een incident op de Dam op 7 mei 1945 waarbij Duitse militairen die verschanst waren in de Grote Club het vuur openden op de feestende mensenmassa. Scouts die hier aanwezig waren om het publiek in goede banen te leiden, verleenden vaak eerste hulp. Vanuit de Dunnewoldgroep waren verschillende scouts aanwezig: De groep stond destijds onder leiding van hopman Bart O. van den Berg.

Na de oorlog werd Leo (assistent) Hoofdkwartierscommissaris voor Pers en Propaganda. Hij was verantwoordelijk voor 'De Verkenner', hield toezicht op de Padvinders Radio-uitzendingen en heeft de Padvinders Filmdienst opgezet.



Hij was belast met de persvoorlichting voor en tijdens de 6^e Wereld Jamboree in 1947. Deze zou oorspronkelijk in 1941 gehouden worden, maar ging door de oorlog niet door. De tweede keuze was om de jamboree te houden in 1946. Door verschillende redenen, te weinig voorraden, moeilijke reis mogelijkheden en andere prioriteiten werd besloten om het nog een jaar uit te stellen. In 1947 werd de jamboree alsnog gehouden en werd het thema "Peace Jamboree / Jamboree de la Paix" gebruikt. (Vredes Jamboree).



Leo is overleden op 12 april 1993 in Amsterdam.

Meer informatie

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 2, 1940 » 1940-02 - Pag. 27 | Delpher](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

[Padvinders op de Dam – Stichting Memorial \(de-dam-zevenmei1945.nl\)](#)

[Leo Johannes Capit \(1920 - 1993\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 29, 1946-1947, no 11, 1947 » 1947-08 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 30, 1947-1948, no 9, Wereldjamboree 1947 - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Leidersblad; officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1947, no. 6, 1947 » 1947-06 - Pag. 10 | Delpher](#)

[1948 » 1948-06 - Pag. 2 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.