



Cornelis (Kees) Johan Louis Wolzak werd geboren op 14 december 1914 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Cornelis Arnoldus Wolzak en Leentje van der Veen.

Kees was samen met Rein Renkema scout en roverscout (voortrekker) van de Ds. Ferguson Padvindergroep 10 NPV in Den Haag. Hij zat op de Christelijke Hoogere Burgerschool. In 1955 krijgt de school de nieuwe naam Christelijk Lyceum De Populier. Kees trouwde op 5 januari 1940 in Den Haag met Anna Maria Renkema, de zus van Rein. Hij was toen tweede luitenant der Genie.



Samen met zijn Scoutingvriend en zwager Rein Renkema raakte hij in de oorlog betrokken bij het verzet en werd lid van de Stijkelgroep. De scouts Johan Moret, Rein Renkema, Kees Wolzak en Dick de Vries zaten bij deze verzetsgroep. De Stijkelgroep was een verzetsgroep rond Johan 'Han' Aaldrik Stijkel. De jonge academicus uit Den Haag werd door de Duitsers als de leider van de groep gezien. De Stijkelgroep, pas later zo genoemd, bestond uit een verzameling kleine verzetsverbanden uit Den Haag, uit de Zaanstreek en Amsterdam. Zij wisselden onder andere spionagemateriaal met elkaar uit omdat ze manieren zochten om informatie naar Engeland te krijgen.

Cor, de vader van Kees, had in Eerbeek een kampeerterrein gekocht, Kampeercentrum Coldenhoven. Kees kwam aan het begin van de oorlog vanuit Den Haag naar Eerbeek om de 'OD' (Ordedienst) op te richten. Er werd een terrein uitgezet voor het droppen van wapens en munitie en enkele Eerbekers traden toe tot de OD.

Twee Nederlandse agenten van de Sicherheitsdienst (SD) wisten de groep te infiltreren en hadden de Duitsers getipt. In april 1941 volgde een golf van arrestaties in Den Haag. In de dagen erna werden in totaal rond de 150 mensen ingerekend. Uiteindelijk belandden 43 mannen en 4 vrouwen in het Oranjehotel, de Duitse strafgevangenis in Scheveningen. Kees werd op 5 april 1941 gearresteerd voor het opsporen en doorgeven van Duitse oorlogsgeheimen naar Engeland. Kees heeft tot 26 maart 1942 in het Oranjehotel in Scheveningen gezeten en is toen vervoerd naar Berlijn. Hij is samen met 31 medestrijders na een showproces, op 4 juni 1943 in Berlijn-Tegel gefusilleerd. De overige leden werden veroordeeld tot strafkampen. Slechts drie vrouwen en één man van deze verzetsbeweging overleefden de verschrikkingen van de Duitse concentratiekampen.

In 1947 werden de omgekomen verzetsmensen op begraafplaats Westduin in Loosduinen herbegraven. Ze worden herdacht met het Stijkelmonument, een gemetselde gedenkmuur met plaque en



een knielende mannenfiguur. Aan weerszijden van de muur liggen de eregraven van 47 gefusilleerde verzetsstrijders van de Stijkelgroep. Bij elk graf staat een kruis van witte natuursteen. Het monument is onthuld op 4 mei 1953 door burgemeester mr. F.M.A. Schokking. Ook Kees wordt hier herdacht.



Hij ontving postuum het Verzetshedenkingskruis. Zijn naam wordt genoemd op het gedenkraam in het schoolgebouw van het Christelijk College De Populier. Het is opgericht ter nagedachtenis aan de 'Populieren', bestuursleden,

personeel en leerlingen, die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië. Op het gedenkraam staat ook de namen van de scouts Willem van der Gugten en Jaap Stuyver.

Meer informatie

[Cornelis Johannes Louis Wolzak \(1914 - 1943\) - Genealogy \(geni.com\)](https://www.genealogy.com)

[Stijkelgroep - Wolzak, C.J.L.](#)

[Utrechtsche courant » 23 dec 1939 - Art. 82 | Delpher](#)

[De Nederlander » 06 jan 1940 - Art. 50 | Delpher](#)

[Stijkelgroep - Home](#)

[Cornelis Johan Louis Wolzak \(oorlogsgravenstichting.nl\)](https://www.oorlogsgravenstichting.nl)

[Cornelis Johan Louis Wolzak | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Cornelis Johan Louis Wolzak | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Johan Moret - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl)

[Cornelis Wolzak - Wikipedia](#)

Foto: trouwfoto van Kees Wolzak en Anne Marie Renkema. Haar broer Rein staat achter Kees.

[Den Haag, gedenkraam Christelijk College De Populier - Nationaal Comité 4 en 5 mei :](#)

[Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Gebouwen/historie - De Populier Lyceum](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.