



Cornelis (Kees) Willem Sturm werd geboren op 16 oktober 1909 te Middelburg. Hij had twee broers. Kees was loodgieter van beroep. Kees trouwde voor de oorlog met Leijntje Anna Maria (Jopie) de Pagter. Beiden groeiden vlak bij elkaar op; Jopie aan de Veerseweg en Kees aan de Veersesingel in Middelburg. Hij was vrijwilliger van de Luchtwachtpost Middelburg.

Naast Kees was ook broer Jan actief binnen Scouting. Jan was voor de oorlog assistent verkennersleider van de 1e groep uit Walcheren. Voor de oorlog behoorde Kees tot de top van de provinciale Scouting, net als Piet Quant in Goes en Christiaan Luitwieler in Vlissingen. Ze gingen in de oorlog allemaal in het verzet en vormden een tak van de Geheime Dienst Nederland (GDN).

In de straat bij zijn schoonouders woonde Fons van Beest. Hun huis was het schuiladres van Fons. In de zomer van 1940 ontmoetten de 28-jarige onderwijzer Piet Bouwense en de 37-jarige Fons van Beest elkaar en vonden dat ze 'iets moesten doen'. Fons was een oud-marinier en werkte in de Tweede Wereldoorlog als ambtenaar bij het distributiekantoor in Middelburg. Ze besluiten Duitse stellingen en de voorbereidingen van de Duitse invasievloot voor Engeland in kaart te brengen en te fotograferen. Bouwense was ook actief geweest binnen Scouting en het turnen en uit dat netwerk rekruteerde hij groepsleden. Hij haalde Kees Sturm bij de verzetsgroep en die bracht zijn zwagers Gerard en Pieter de Pagter mee.

Het zenuwcentrum van de verzetsgroep lag aan de Veerseweg in Middelburg, waar de echt)paren Sturm-de Pagter en Van Beest woonden. Het zwaartepunt van het verzamelen van inlichtingen lag op Walcheren, maar ook van de Zeeuws-Vlaamse kust zijn foto's gemaakt. De groep telde veertien mannen en vrouwen. Vier van hen keerden na de oorlog levend terug.

De groep 'Van Beest' werd in 1942 verraden door Izaäk Daane. Izaäk was een jaargenoot van Van Beest. In tegenstelling tot Van Beest had Daane NSB sympathieën. Hij was vrijwel direct na de capitulatie bij de politie gegaan en had hoogstwaarschijnlijk een aandeel in het oprollen van de verzetsorganisaties "Leeuwen-garde" en "Oranje voor Nederland". In 1942 infiltreerde hij in de groep Van Beest en de ontsnappingslijn Niftrik waarmee via België mensen uit Nederland werden vervoerd. Vlak nadat men binnen de groep van Beest argwaan kreeg, begon de SD in maart 1942 met het oppakken van personen die actief waren binnen de groep Van Beest en van Hattem. Het bleek als snel dat Daane hierachter zat. Daane werd geschaduwd en toen hij met een nazi-embleem op zijn jasje het Gestapo kantoor in Rotterdam verliet was het bedrog van Daane duidelijk. Daane, die niet wist dat hij was ontdekt, werd in de eerste week van augustus 1942 meegelokt naar de heide bij Anloo en daar geliquideerd. Het lichaam werd begraven. Omdat Daane's contacten bij de SD waren geïnformeerd over de trip naar Anloo vonden ze al snel het niet zo heel goed verborgen lichaam. Via het notitieboekje dat Daane bijhield konden ze nog een aantal

verzetsmensen oppakken. Mogelijk zijn tijdens de verhoren van deze mannen nog meer namen genoemd zodat steeds meer verzetsmensen werden opgepakt. Kees werd op 7 augustus 1942 gearresteerd. Tot 13 augustus 1942 zat hij gevangen in het Huis van Bewaring Noordsingel in Rotterdam. Vervolgens ging hij naar het Oranjehotel in Scheveningen. Tot 16 november 1942 zat hij gevangen in cel nummer 743. De gevangengenomen verzetsmensen werden op basis van de gevonden bewijzen ter dood veroordeeld, of naar concentratiekampen gestuurd. De te dood veroordeelden, onder wie Kees en zijn zwager Gerard, werden in kamp Amersfoort vastgehouden en op 20 juli 1943 later samen met 15 anderen op de Leusderheide gefusilleerd.



Kees werd herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats in Middelburg. Zijn naam staat op het Monument voor Nederlandse Militairen in Middelburg. Hij ontving postuum het Verzetshedenkingskruis.

In 1999 zijn straten in de wijk Prooijenspark in Middelburg vernoemd naar verzetshelden uit de groep Van Beest, zoals het A.C. van Beestpad en de C.W. Sturmstraat.

Op de plek waar hij werd gefusilleerd werd een herdenkingskruis opgericht. Het gedenkkruis bij het Jannetjesdal in Leusden is opgericht ter nagedachtenis aan de (waarschijnlijk) twintig leden van de Inlichtingendienst die hier op 20 juli 1943 door de bezetter zijn geëxecuteerd en begraven. Een oom van één van de slachtoffers vroeg in 1953 aan de gemeente Amersfoort een eenvoudig houten kruis aan te brengen op de plaats waar het massagraf lag. Aan dit verzoek werd voldaan.



### Meer informatie

[Cornelis Willem Sturm \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Zeelandboek / Zeeuws jaarboek | 1 januari 2000 | pagina 202 - Tijdschriftenbank Zeeland](#)

['Ik vind het oneerlijk als mensen zeggen dat ik op mijn vader lijk' | Zeeuws nieuws | pzc.nl](#)

[databankzeelandwo2 \(oorlogsslachtofferszeeland.nl\)](#)

[Verzetsgroepen.pdf \(oorlogzeeland.nl\)](#)

[11 augustus – de Groep van Beest – Zalig-Zeeland.com \(zalig-zeeland.com\)](#)

['Ook al is het 75 jaar geleden, het is nog steeds emotioneel' - Omroep Zeeland](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 1, 1938 »](#)

[1938-01 - Pag. 36 | Delpher](#)

[St 19: De groep Van Beest / J.N. Houterman \(1999\) \(wxs.nl\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Leusden, gedenkkruis bij het Jannetjesdal - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité](#)

[4 en 5 mei](#)

[Gedenkkruis 70 jaar op Leusderheide | 03 | Defensiekrant](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.