

Karel Diedereren



Karel Joseph Diedereren werd op 10 oktober 1917 in Hoensbroek geboren, net als zijn ouders. Hij had zes jaar lagere school en woonde bij zijn ouders. In zijn jonge jaren was hij actief als voortrekker bij de stam van de Sint Gerlachgroep in Hoensbroek. Hij was los werkmans van beroep toen hij werd opgeroepen voor zijn dienstplicht. Hij werd op 2 september 1937 als Gewoon Dienstplichtige ingelijfd bij het 3e Regiment Veld Artillerie (Bereden), waarin hij opklom tot de rang van wachtmeester.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Karel Diedereren in het verzet en was hij actief in de Groep Smit. De groep was genoemd naar haar leider, een uit Roermond afkomstige beroepsmilitair. Zij werd in 1941 opgebouwd en maakte vooral gebruik van oud-militairen. De Groep Smit verspreidde illegale bladen, zoals Oranjepost, Vrij Nederland, Het Vrije Volk en brieven van Nederlandse bisschoppen, waarin stelling werd genomen tegen onder andere de NSB. Ook hield de groep zich bezig met het verkrijgen van explosieven en het uitvoeren van sabotage.

Dankzij een informant was de Duitse bezetter goed op de hoogte van de activiteiten van de Groep Smit. Op 2 februari 1942 sloeg de bezetter toe. Bijna dertig mensen werden gearresteerd. Na een serie verhoren werd onder meer Karel op 13 februari 1942 op zijn ouderlijk adres opgepakt door een lid van de gemeentepolitie. Als reden voor zijn arrestatie werd gegeven: *Was lid en werker van ondergrondse beweging en vermoedelijk ook wegens poging tot ontvluchting naar Engeland.* Na zijn arrestatie werd hij nog dezelfde dag opgesloten in het Huis van Bewaring en Gevangenis in Maastricht. Op 9 mei 1942 bracht men hem onder begeleiding over naar Kamp Amersfoort. Hij kwam ten slotte in concentratiekamp Sachsenhausen terecht. Op 2 maart 1943 kwam hij door mishandeling in dat kamp te overlijden. Zijn stoffelijk overschot zou zijn gecremeerd. Hij werd 25 jaar.

In 1958 werd halverwege de Cauberg in Valkenburg een kapel gebouwd ter herdenking van gevallen Limburgse verzetsmensen. Op de wanden van het kapel zijn hun namen te lezen. Ook de naam van Karel Joseph Diedereren komt daarop voor.

Meer informatie

[Karel Joseph Diedereren \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://KarelJosephDiedereren.oorlogsgravenstichting.nl)
[Slachtoffers oorlogsgeweld \(heemkundehoensbroek.nl\)](http://Slachtoffersoorlogsgeweld.heemkundehoensbroek.nl)





Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.