



Joop Seugling werd geboren op 15 september 1928 in Leiden. Hij was al vroeg welp bij Scouting en was lid van Groep 1 de Rooddassers. Eind jaren '30 zat hij op de openbare school. Daar zaten ook veel kinderen uit het Joodse weeshuis op. In 1937 heeft Joop de Wereld Jamboree in Vogelenzang meegemaakt.

Met de razzia's in '42 en '43 zijn veel klasgenootjes weggevoerd. Ook zijn vriendje Charles Thors met wie Joop op Scouting zat. Hij werd vermoord in concentratiekamp Auschwitz. Ook zijn ouders en zus overleefde de oorlog niet.

Door de oorlog werd Scouting opgeheven. Ze kregen de order dat hun Scoutinggebouw dicht moest. Al het materiaal werd in beslag genomen en aan de Jeugdstorm gegeven die zaten op de Hooglandse Kerkgracht. Joop en zijn vrienden klommen over de muur bij het weeshuis, hun tuin in. Ze hebben ingebroken en een groot deel van de spullen weer teruggehaald. Dat was natuurlijk wel gevaarlijk maar dat werd gewoon geriskeerd.

In de oorlog zijn Joop, zijn broer en zijn vader ondergronds gegaan. Zijn broer heeft bij de bewakingsdienst gezeten en Joop heeft als scout dienst gedaan als koerier. Hij verspreide De Vrije Pers die zijn vader drukte in zijn kartonnagefabriek. Zijn vader hielp ook mee met wapensmokkel en bij zijn oma zaten onderduikers.

In de meidagen van 1945 is hij als scout opgeroepen voor de voedselvoorziening. Eerst hebben ze spullen van de voedseldropping verzameld, later hielp hij mee met bewakingsklussen.

Meer informatie

[Leidsch Dagblad | 10 juni 2000 | pagina 15 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken \(courant.nu\)](#)