



Petrus Hubertus (Pierre) Willems werd op 20 december 1911 in Roermond geboren. In 1938 werd hij assistent verkenner-leider bij de St. Bernardgroep in Maastricht.

Willems zat gedurende de oorlogsjaren in het verzet en was samen met anderen de initiator en medewerker van verschillende illegale bladen zoals 'De Patriot' in de omgeving van Maastricht en 'De Verkenner' in Oss.

De Verkenner was een lijfblad voor verkenners die trouw bleven!!. Het werd vanaf 1 mei 1944 tot en met 1 december 1944 negen keer uitgegeven voor Katholieke Verkenners en had de vorm van een miniatuur brochure. Het verscheen maandelijks in een oplage van 500 tot 1000 exemplaren. De inhoud bestond voornamelijk uit algemene artikelen en opinieartikelen. Het blad wordt al snel verspreid van Maastricht tot Leeuwarden en Schiedam. Lezers werd opgeroepen om het blad, nadat het gelezen was, door te geven aan andere scouts.



In Maastricht werden de eerste vier nummers door Pierre gestencild. In het 5<sup>e</sup> nummer schrijft hij dat het het laatste nummer is waar hij bij betrokken is. Maastricht is dan bevrijd. In Oss wordt De Verkenner gedrukt door de heer J.W. van Dooren, eigenaar van Drukkerij Van Dooren. Het werd iedere maand aan diverse adressen verzonden in dienstenvelopen van de Raad van Arbeid in Den Bosch. In het blad worden ook oproepen gedaan voor donaties om de kosten te kunnen dekken. De gulle gevers worden met hun initialen genoemd. Toon Knipping en Bob Dietvorst vormden de redactie en na de bevrijding van Oss en Nijmegen staat in nummer 7, 8 en 9 dat Bob de hoofdredacteur is.



Na de oorlog verscheen er een herdruk van alle nummers. Hier worden de scouts die een bijdrage hebben geleverd, met hun scoutsnaam genoemd.

Pierre ontving het Verzetshedenkingskruis. Hij is overleden op 26 april 1993 in Oss.

## Meer informatie

[Resultaten De Verkenner lijfblad voor verkenners die trouw bleven | Delpher](#)

[Petrus Hubertus Willems \(1911 - 1993\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Limburgsch dagblad » 28 apr 1993 - Art. 249 | Delpher](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 47 | Delpher](#)

[Studiezaal Nijmegen – 689 Logboek Hamerstam - Collectie](#)

[Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019](#)

†

Heden, 26 april, is van ons heengegaan, na een leven vanuit zijn geloof, in vriendschap en dienstbaarheid met velen.

**Pierre H. Willems**

ridder in de orde van Oranje-Nassau  
ridder in de orde van St.-Gregorius de Grote  
drager van het oorlogsmobilisatiekruis  
begiftigd met de grote legpenning  
van het staatsbedrijf der P.T.T.  
drager van het verzetshedenkingskruis  
Hij werd 81 jaar.

Namens de familie:  
M.E.F. Willems, exc. test.  
Th.L.J. Willems-Helweges  
kinderen en kleinkind

Corr.adres: Hermelijndreef 17,  
5343 XC Oss.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 1 mei a.s. om 11.00 uur in de r.-k. parochiekerk Maria Onbevleekt Ontvangen te Oss-Centrum, waarna om 13.30 uur crematie zal plaatsvinden in crematorium Maaslanden te Vlijmen, Abt van Engelenlaan 1.

Samenkomst in de kerk, waar vanaf 10.30 uur gelegenheid is tot het tekenen van het condoleanceregister.

Pierre is overgebracht naar het stadsmortuarium te Oss, Wilhelminalaan 7a; gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag a.s. van 18.00 tot 18.45 uur.

Op 20 juni a.s. om 9.30 uur zal in de r.-k. parochiekerk te Schimmert de zeswekdienst worden gehouden.

Geen bloemen, liever een gift op postrekening 1058699 t.n.v. Limb. Bedevaart Lourdes, m.v.v. „donatie Pierre Willems“.

Broeders verkenners ,

Gedurende den bezettingstijd had ik mij vrijwillig tot taak gesteld het officieele blad " De Verkenner " op mijn stencil-machine te vermenigvuldigen. Ik wilde daardoor bereiken dat ieder verkenner het blad onder oogen kreeg. Ik hoop het door mij gestelde doel bereikt te hebben.

Dit nummer zal het laatste zijn wat door mij wordt uitgegeven. Mijn dank aan al degenen die op eenigerlei wijze hebben meegewerkt aan het verspreiden van " De Verkenner ".

Ik hoop de beweging daarmee een dienst te hebben bewezen en daarg mijn taak hiernede gearne over aan de daarvoor bevoegde instantie.

Pierre H.Willems  
Oud-Vaandrig St.Barnardgroep  
Maastricht.

**STRIJDENDE JEUGD**

HET ONDER DIT MOTTO IN  
DEZE BROCHURE GEBUNDELDE PERIODIEK  
„DE VERKENNER“  
VERSCHEEN TIJDENS DE BEZETTING  
ALS „ONDERGRONDS“ BLAD  
VOOR DE KATHOLIEKE VERKENNERS IN  
NEDERLAND.

ONDER REDACTIE VAN: „ARENDSKLAUW“ ;  
OOK WERD COPY GELEVERD DOOR: „LOPENDE KRAAIJ“,  
„OUDE BEVER“ EN „MUSTANG“.

HET WERD GEDRUKT OP DE PERSEN VAN DRUKKERIJ VAN DOOREN, OSS  
OP PAPIER VAN DE FIRMA P. PROOST EN ZON.

OMSLAGTEKENING : JULES VERSCHURE.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.