



Ab Sliep werd geboren op 20 mei 1921 in Franekryk, Friesland. Hij neemt deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937 en wordt in 1938 lid van de Heideparkgroep. Hij is scout gebleven tot zijn dood.

Ab Sliep is van grote betekenis voor de Heidepark en voor het verzet in de oorlog geweest. Begin april 1942 verbiedt de Duitse bezetter Scouting. Alle Scoutinggebouwen moeten worden afgesloten en verzegeld. Ab



Sliep kan dat niet verkroppen en organiseert in het geheim bijeenkomsten met zijn welpen. Ze noemen zich "De Woudlopers". De bijeenkomsten houdt hij in de tuin van de Familie Schadd in het ronde houten theehuis. Ada van Keulen is een van zijn assistenten. De opkomsten van de Scoutinggroep gaan de hele oorlog door.

DE NEDERLANDSCHE PADVINDERS - 't GOOI

3e Hilversumse Groep - Heideparkgroep

UITNODIGING

tot het bijwonen van de afscheidsavond,
aangeboden aan Hopman A. SLIEP, 1 v.w.m.
diens a.s. vertrek naar Zuid - Afrika.
Maandag 13 Sept. a.s., 20 uur, in de
Stamhut van de Gooische Zwervers, rechts
van de Soestdijkconstrantweg, rechts van
opruilaan naar de golfvelden.



De jongens verrichten aan het eind van de oorlog veel koerierswerk. Omdat ze nog jong zijn of er nog jong uitzien, laten Duitse wachtposten ze vaak ongemoeid. Eén van hen vertelde me dat hij kaarten in zijn fietsframe heeft vervoerd. Ab Sliep en Ada van Keulen en hun scouts zijn niet de enige die in het verzet actief zijn. Veel scouts en hun leiding zijn dat ook.

Ab overleefde de oorlog en vertrok in 1948 naar Zuid Afrika. Ab overleed op 7 oktober 2011 in Truro Cornwall Engeland.

Meer informatie

www.oudbruin.org/artikelen.php?vlag=3&zoekterm=140125-01

<http://www.oudbruin.org/plakboek.php?&zoekterm=040427-10>

Foto Sperwerpatrouille met Ab Sliep staand rechts

Foto Installatie Hopman Ab Sliep op zaterdag 11 mei 1946, op het Heideparkterrein.