

Niek Rambonnet



Nicolaas (Niek) Samuel Rambonnet werd geboren op 31 januari 1921 te Rockanje. Hij was de zoon van Frederik Lodewijk Johan Eliza Rambonnet en Maria Hubertina Heidenrijk. Zijn vader was enig kind en kwam uit een oud patriciërsfamilie van advocaten, burgemeesters, rechters en ministers. Hij woonde op het landgoed Old Putten bij Elburg. Zijn ouders trouwden op 6 januari 1920 in Utrecht. Niek had een twee jaar jongere broer Henri Eliza Rambonnet.

Zijn vader was vanaf 1919 burgemeester in Rockanje. Zijn moeder overleed daar in 1925. Ze verhuisden naar Schoonhoven waar zijn vader burgemeester was tot 1932. Zijn vader hertrouwde in 1926 met Marie Magdalène Speet. In 1932 gingen ze naar Velsen en daar werd broertje Jean Jacques Antoine geboren. Mr. Rambonnet overleed in 1935 in het ziekenhuis in IJmuiden aan complicaties als gevolg van een galblaas operatie. Hij werd begraven in Elburg. Het gezin bleef wonen in Driehuis en maakte iedere zomer in de vakantie gebruik van Huize Old Putten.



Niek bezocht de lagere school in Schoonhoven. Op een gegeven moment volgde hij lessen aan het Instituut van Kinsbergen in Elburg. Hij ging daarna naar het gymnasium in Haarlem en deed in 1940 samen met zijn broer Han eindexamen. Hij leerde toen Marijke de Vries kennen en verloofde zich met haar in 1945.

Na het uitbreken van de oorlog besloot hun stiefmoeder om weer te gaan wonen op Huize Old Putten in Elburg, om te voorkomen dat het huis door de Duitsers geconfisqueerd zou worden. Niek ging na zijn eindexamen rechten studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf september 1940 woonde hij aan de Guido Gazellestraat in de stad. Hij weigerde de Ariërverklaring te ondertekenen en moest zijn studie afbreken. Hij vertrok in juni 1942 van Amsterdam naar Elburg en vervolgde op eigen kracht zijn studie op landgoed Old Putten. Hij kon alsnog zijn kandidaatsexamen halen, afgenomen door een ondergedoken hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam.

Het vendel uit Elburg heet het „Niek Rambonnet” vendel. Waarschijnlijk wel een uniek geval in 't N. P. G., opgericht door een Zeevoortrekker, die begreep, dat wij iets nodig hadden om staande te blijven temidden van 't oorlogsgeweld. Leidsters waren er niet, dus maar een „leider” dacht hij. Na de oorlog kregen we een leidster en nu bloeit ons vendel. Niek Rambonnet heeft dit echter niet meer mee mogen maken. 13 April 1945 stierf hij voor 't Vaderland. Ter herdenking aan deze dag zijn wij met ons vendel 13 April jl. naar zijn graf geweest, waarop Guido sprak, waarna wij allen een ogenblik stil waren om te denken aan hem, in wiens handen de eerste padvindsters hun belofte aflegden. Een van deze padvindsters legde namens het hele vendel bloemen op het graf.

Niek startte in de oorlog illegaal met Scoutingactiviteiten in Elburg. Hij begon onder andere als 'zeevoortrekker' met een vendel voor meisjes. Hij begreep dat de meisjes iets nodig hadden om staande te blijven in de oorlog.

Niek, zijn broer Han en zijn stiefmoeder waren actief in het verzet. Op initiatief van burgemeester Ulco de Vries werd in mei 1944 de verzetsgroep Old Putten opgericht. Ze bestond in eerste instantie uit zes personen

maar breidde zich geleidelijk uit. Niek en Han sloten zich aan bij de groep die onder leiding stond van jonkheer Henk Baud. Niek volgde een korte militaire opleiding. De verzetsgroep hield zich voornamelijk bezig met het vervoer en onderbrengen van geallieerde parachutisten en het ophalen en transporteren van gedropte wapens. Daarnaast hield de groep zich bezig met het saboteren van telefoonlijnen en het laten ontsporen van spoorwagematerieel dat door de Duitse Wehrmacht werd gebruikt. Vanaf 1944 trad Niek op als wapeninstructeur om daarmee andere verzetsmannen op te leiden en in het voorjaar van 1945 werd hij benoemd tot commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten van de groep Doornspijk.

Henny van Leeuwen, zijn broer en vader waren ook actief in het verzet en Henny was lid van de verzetsgroep Old Putten. Ze hadden een wasserij in Elburg van waar uit verzetswerk gedaan werd. In juli 1944 vond in Elburg een razzia plaats om joodse onderduikers te vinden. Korte tijd later werd een inval in de wasserij gedaan. Han Rambonnet was er op dat moment ook en werd samen met Henny, zijn broer en vader gearresteerd. Ze werden in Kamp Erica in Ommen tewerkgesteld. Henny werd vrij snel vrijgelaten omdat hij een onmisbaar beroep had en Han kwam terecht in Kamp Amersfoort en kwam uiteindelijk ook vrij. Terug op het landgoed zetten ze hun verzetswerk voort.

Op dinsdag 13 februari 1945 hield een eenheid van de Sicherheitspolitzei een razzia op landgoed Old Putten. De leden van de verzetsgroep waren niet aanwezig maar mevrouw Rambonnet, Marijke, de verloofde van Niek, en een aantal personeelsleden werden gearresteerd en naar Apeldoorn gebracht. Het huis werd hierna door Duitsers bewoond en leeggeplunderd. Nic en zijn broer Han lukte het om tijdens een nacht, toen er geen bewaking was, een kistje met familiepapieren en sieraden uit het huis te halen. Hun stiefmoeder kwam terecht in kamp Westerbork en moest daar werken in de batterijafdeling. In de nacht van 11 op 12 april 1945 werden de gevangenen uit het kamp geëvacueerd en moesten te voet via Assen naar Groningen. Na twee dagen werden ze in de buurt van Groningen door hun bewakers achtergelaten omdat het gebied bevrijd was.

In april 1945 hadden de geallieerde legers de oostkant van de IJssel al in handen. De Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten kregen vanuit Londen bericht, dat zij van plan waren om de IJssel over te steken bij Heerde en Epe en snel op te rukken verder de Veluwe op. Hiervoor was het noodzakelijk dat de bruggen over het Apeldoorns Kanaal door de Binnenlandse Strijdkrachten bezet werden, om te voorkomen dat de bruggen door de Duitsers zouden worden opgeblazen wanneer de oversteek echt zou beginnen. Niek



Rambonnet stond als commandant van de NBS groep Doornspijk bij de Vemderbrug bij Epe/Oene op wacht maar werd door de Duitsers onder de voet gelopen en met een veldschop doodgeslagen. Hij overleed op 13 april 1945 te Heerde. Rambonnet ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Elburg. Bij de thuiskomst van zijn stiefmoeder vertelden haar zoons dat Niek was omgekomen.

Toen de Scoutinggroep na de oorlog weer legaal werd, besloot de jongensgroep om voortaan de naam N.S.

Rambonnetgroep te gaan dragen. Ook de meisjesgroep in Elburg wordt naar hem vernoemd, het Niek Rambonnet Vendel.

**N.S. RAMBONNET
ELBURG**

Niek wordt herdacht op het verzetsmonument aan de Zuiderwal in Elburg.



Meer informatie

[Nicolaas Samuel Rambonnet | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Nicolaas Samuel Rambonnet \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Nicolaas Samuel Rambonnet \(1921 - 1945\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Scouting N.S. Rambonnet - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[De groep | scoutingelburg.nl](#)

[Het Drama | Stichting Vriendenkring 13 april 1945](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no 7, 1946 » 1946-05 - Pag. 16 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no 12, 1946 » 1946-10 - Pag. 16 | Delpher](#)

[Frederik Lodewijk Johan Eliza Rambonnet - Wikipedia](#)

[Verzetsgroep Old Putten - ELBURG IN OORLOGSTIJD](#)

[Razzia Old Putten - ELBURG IN OORLOGSTIJD](#)

[Oorlogsslachtoffers begraafplaats Elburg - ELBURG IN OORLOGSTIJD](#)

[Verzetsactiviteiten van Henny van Leeuwen - ELBURG IN OORLOGSTIJD](#)

[Overlijden Frederik Lodewijk Johan Eliza Rambonnet & Maria Magdalène Speet op 28 januari 1935 te Velsen » Open Archieven](#)

[Struinen 2016-2.pdf \(hvww.nl\)](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Universiteit van Amsterdam - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Elburg, Verzetsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.