

Aat (ook Aart) Brouwer, is geboren op 24 december 1921 in Rotterdam, was roverscout (voortrekker) bij de Katwijkse Julianagroep. Hij nam onder andere deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937.

Tijdens de oorlog was hij actief binnen de Brittenburggroep. De leden van de Brittenburggroep waren lid van de Katwijkse Zeeverkenneren. Deze groep was een echte Katwijkse verzetsgroep, ondanks dat zij nooit aangesloten zijn geweest bij de LO (Landelijke Organisatie).

In maart 1942 wordt de groep jonge Katwijkers gearresteerd. Dit kwam omdat een lid van de groep zijn mond voorbij had gepraat. Ze hadden wapens verstopt die ze in de duinen hadden gevonden. In het Oranjehotel in Scheveningen werden vijf leden van de groep ter dood veroordeeld, waaronder Aat Brouwer met z'n broer Gé. Een maand later stuurt Aat een afscheidsbrief naar de schipper van zijn oude groep.

Beste Schipper

Ook u en uw vrouw wilde ik in mijn kort afscheidsbriefje danken voor uw leiderschap. Schipper, wij hebben altijd prettig samengewerkt. Altijd gezellig gekampeerd, geroeid, gepioneerd. We hebben beide geprobeerd om broederschap te krijgen met de andere padvindsters. Als ik nog terug denk aan Pinksterkampen en Jamboree: u was het altijd die voorging in het Heilig Evangelie en in het Spel van Verkennen. Ook uw vrouw was altijd even vriendelijk en bereidwillig voor me.

Zou u ook de andere leiders en leidsters mijn groet willen overbrengen, ook aan de jongens, waarmee ik als broeder opgegroeid ben. Zeg hun vooral dat zij moeten glimlachen en fluiten onder alle moeilijkheden, geen kwaad met kwaad vergelden en vijanden lief te hebben als zichzelf en altijd denken aan de belofte: Mijn plicht te doen tegenover God en mijn land. Schipper, ik wens u en uw vrouw het beste in uw verdere levensbaan en hoop u eenmaal terug te zien bij ons aller leidsman Jezus Christus.

Een groet en een stevige linker van V.T.-gast Aat Brouwer, Utrecht, cel 42, 10 augustus.

Doordat er inderhaast een comité opgericht was, werd de straf begin september omgezet in levenslange dwangarbeid. Deze straf moest wel in Duitsland worden uitgezeten. Via een gevangenis in Utrecht zijn ze gedurende de oorlog naar verschillende werkkampen in Duitsland overgebracht. De mannen leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Door uitputting en ziektes sterven 6 mannen van de groep.

Aat Brouwer is de enige die de oorlog overleeft. Hij keerde via België weer terug naar Nederland en ontving er het verzetherdenkingskruis. Hij overleed op 2 september 1988 in Katwijk.

Meer informatie

<https://docplayer.nl/9540696-Een-scoutinggroep-in-oorlogstijd.html>

https://wikikids.nl/Katwijks_verzet

<https://www.tracesofwar.nl/persons/64719/Brouwer-Aart.htm>