



Nelly (Nel) Elisabeth Lind werd op 12 oktober 1913 geboren in Alkmaar. Ze was de dochter van Jacob Lind en Anna Elizabeth Pronk. Nel had een oudere zus. Haar ouders hadden een zadelmakerij in de Heerenstraat 5 in Alkmaar. Nel zat in het bestuur van de schoolvereniging op de HBS.

Ze werd in 1925 lid van een Vendel van het Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG) in Alkmaar. Toen zij ouder werd, en de leeftijd van Pionierster bereikte, voelde zij zich meer aangetrokken tot de welpen. In mei 1933 werd ze assistent welpenleidster en een jaar later Akela bij groep 1, de Kaninefaten, in Alkmaar. Twee jaar later werd ze assistent districtscommissaris Welpen van district Alkmaar. Doeko Bosscher was hier districtscommissaris. Ze had een belangrijke rol bij de organisatie en uitvoering van de twee Welpendagen tijdens de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937.

Diverse scouts van groepen uit Alkmaar werden actief in het verzet. Van Groep 1 De Kaninefaten waren dit onder andere Districtscommissaris Doeko Bosscher, Assistent districtscommissaris Welpen Nel Lind, de joodse Bob van Amerongen en Bob van Hilten. Ook Pieter Jacob Jongens van Groep 2 De Geuzen, Herman Bak, Gerard Veldman en Fritz Conijn van de Katholieke Dominicusgroep en Jan en Hennie Hoberg, André van Elburg, Jaap Vlas en Emile en Herman Wagenaar van de Don Boscogroep waren verzetsstrijder.

Na het verbod op Scouting in 1941 worden de clubhuizen gebruikt door de nationale Jeugdstorm, waaronder het gebouw van de Dominicusgroep. De jeugdstorm heeft niet lang plezier gehad van de gebouwen want de clubhuizen van de padvindsters en verkennergroepen werden stelselmatig één voor één inbrand gestoken door de morele eigenaren die een verzetsdaad wilden stellen. De Geuzenkorf, het gebouw van de Geuzengroep, ging in oktober 1943 in vlammen op. Ook het clubhuis van de Kaninefaten en de Dominicusgroep is in de oorlog afgebrand.

Het verzetswerk van Nel begon met het rondbrengen van illegale krantjes. Al snel raakte ze betrokken bij het helpen van onderduikers. Zij werd koerierster voor de groep Fiat Libertas die ontsnapte krijgsgevangenen en geallieerde piloten de grens over hielp op weg naar Zwitserland of Spanje, zodat zij vanuit neutraal gebied konden terugkeren naar Engeland. In september en oktober 1943 werden meerdere arrestaties verricht en werd Fiat Libertas langzaam maar zeker opgerold. Op 27 september 1943 worden Bob van Hilten en Nel, Alkmaarse leden van Fiat Libertas, van hun bed gelicht en opgesloten. Ze hebben van 27 september 1943 tot 3 november 1943 gevangenzittingen in het Oranjehotel in Scheveningen. Op 4 juli 1944 moesten de gearresteerde leden van Fiat Libertas verschijnen voor het Feldgericht van de Duitse luchtmacht in Utrecht. Nel Lind, Bob en mede verzetsstrijders Joke Folmer en Henriëtte Roosenburg werden ter dood veroordeeld. De vonnissen van dit Kriegsgericht moesten eerst nog door hogere instanties in Berlijn worden

bekrachtigd. Dus werden de documenten daarheen gezonden. In afwachting daarvan werden de Fiat Libertas Todeskandidaten opgesloten in Kamp Haren.

Toen dit kamp op Dolle Dinsdag werd ontruimd, gingen ze als Nacht-und-Nebelgevangenen naar een Duitse gevangenis in Waldheim. De gevangenen uit Waldheim werden op 6 mei 1945 bevrijd door de Russen. De terugreis naar Nederland, die vijf weken duurde, wordt beschreven in het boek *The Walls Came Tumbling Down* (En de muren vielen om) van Jet Roosenburg. Nel Lind woog nog maar 35 kg en was zo verzwakt dat ze niet meer kon lopen en het laatste deel van de reis op een bolderkar moest zitten.



Zodra Nel weer thuis was en enigermate was uitgerust meldde zij zich weer present bij de Districtsleiding en nam zij haar taak van ADC Welpen weer op zich. Ze kreeg een leidinggevende functie op het hoofdkantoor van de Nederlandse Padvinders (NPV) in Den Haag. Ze was onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van de Gilwell-cursussen in Ommen.

Ze nam deel aan de internationale Welpenconferentie die werd gehouden tijdens de 6e Wereld Jamboree in 1947 in Frankrijk. Deze Jamboree zou oorspronkelijk in 1941 gehouden worden, maar ging door de oorlog niet door. De tweede keuze was om de jamboree te houden in 1946. Door verschillende redenen, te weinig voorraden, moeilijke reis mogelijkheden en andere prioriteiten werd besloten om het nog een jaar uit te stellen. In 1947 werd de Jamboree alsnog gehouden en werd het thema "Peace Jamboree / Jamboree de la Paix" gebruikt (Vredes Jamboree).



In 1957 zat zij in de organisatie van de negende Wereld Jamboree in Sutton Coldfield. Zij raakte bevriend met leden van de familie van Robert Baden-Powell. Voor haar verdiensten voor de Britse scouting ontving zij de Silver Acorn, één van de hoogste Britse scouting onderscheidingen. Aan het eind van haar Scouting carrière was Nel akela bij de Johan de Witt groep in Utrecht. Deze groep heeft bestaan tot 1974.

Nel ontving het Verzetshedenkingskruis. Ze overleed op 22 mei 1997 in Utrecht.

### **Meer informatie**

[Nel Lind - Wikipedia](#)

[Nieuw Noordhollandsch dagblad » 31 mei 1945 - Art. 14 | Delpher](#)

[Nel Lind \(kelpin.nl\)](#)

[Lefthandshake.pdf \(scoutscan.com\)](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

Als ik Eerlijk ben... "herinneringen aan Nel Lind, door Lex Haak en Piet Leuten 74 pg. Uitg 1999. Isbn: 90-9013498-0

[Alkmaar '40-'45 - Nel Lind - verzetsnaam Suze de W \(museumalkmaar40-45.nl\)](#)



[Luctor et Emergo/Fiat Libertas | WWII Netherlands Escape Lines \(wii-netherlands-escape-lines.com\)](http://www.wii-netherlands-escape-lines.com)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 5, 1933 » 1933-05 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no 5, 1934 » 1934-05 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no 6, 1935 » 1935-06 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no. 4, 1946 » 1946-01 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Nelly Elisabeht Lind | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

Oud Alkmaar, jaargang 41, nr. 2 – 2017

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn / Wereld Jamboree 1947 Frankrijk

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.