



Lucas (Luc) Cornelis Christiaan Touber is geboren op 3 december 1923 in Zuilen. Hij was de zoon van Lukas Cornelis Christiaan Touber en Maria Johanna Bruijn.

Hij was (oud) scout bij de 3^e Utrechtsche groep en typograaf van beroep.

Tijdens de oorlog woonde hij in Utrecht, Tuindorp, met zijn ouders. Hij werd gearresteerd omdat hij weigerde aan een oproep voor dwangarbeid in het kader van de Arbeitseinsatz te voldoen. Hij zat van 28 juni tot 8 september 1944 gevangen in Kamp Amersfoort. Hij had hier kampnummer 1389. Van hier werd hij op transport gezet naar concentratiekamp Neuengamme. Hij overleed op 2 december 1944 in het kamp Husum-Schwesing, Neuengamme aan uitputting of ziekte en is 20 jaar geworden.

Lucas ligt begraven op Nationaal Ereveld Loenen.

Meer informatie

[Lucas Cornelis Christiaan Touber \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://Lucas.Cornelis.Christiaan.Touber(oorlogsgravenstichting.nl))

De Roep 1984

[Kamp Husum-Schwesing - Wikipedia](http://Kamp.Husum-Schwesing-Wikipedia)

[Lucas Touber | Digitaal Monument Neuengamme](http://Lucas.Touber-Digitaal.Monument.Neuengamme)

vriendenkringneuengamme.nl

[Lucas Cornelis Christiaan Touber \(Zuilen, 3-12-1923 - Kdo. Husum-Schwesing,](http://Lucas.Cornelis.Christiaan.Touber(Zuilen,3-12-1923-Kdo.Husum-Schwesing,Neuengamme,2-12-1944)|Oorlogslevens)

[Neuengamme, 2-12-1944\) | Oorlogslevens](http://Neuengamme,2-12-1944)|Oorlogslevens)

[Overlijden Lucas Cornelis Christiaan Touber, 02-12-1944 \(Het Utrechts Archief\) - Het](http://Overlijden.Lucas.Cornelis.Christiaan.Touber,02-12-1944(HetUtrechtsArchief)-HetUtrechtsArchief)

[Utrechts Archief](http://UtrechtsArchief)

[Het Parool » 17 jul 1945 - Art. 12 | Delpher](http://HetParool-17jul1945-Art.12|Delpher)

[Het Parool » 10 jul 1945 - Art. 32 | Delpher](http://HetParool-10jul1945-Art.32|Delpher)



Wie kan ons inlichtingen
geven over

LUCAS (LUC) TOUBER

Hij is 8 Sept. '44 van Amers-
foort naar Hamburg ge-
bracht. Nadien van hem niets
meer gehoord.

Familie L. C. C. Touber,
Burg. v. d. Voort v. Zijplaan
92 (Tuindorp) Utrecht.

Wij ontvingen heden de
zeer droeve tijding, dat
onze lieve Zoon, Broer
en Zwager

**Lucas Cornelis
Christiaan Touber**

op 2 December '44, één
dag voor zijn 21en ver-
jaardag, in het concen-
tratiekamp Schwesing het
leven heeft gelaten.

Mede namens de familie:

L. C. C. Touber.

Utrecht (Tuindorp)
14 Juli 1945.
Burgem. v. d. Voort
v. Zijplaan 92.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.