



Lodewijk Gerard Theodoor (Loed, ook wel Loet) Creutzberg werd op 18 december 1920 geboren in Nijmegen. Hij had een tweelingzus Gerarda Catharina. Hij was de zoon van ds. Jelis Jan Creutzberg (1879-1951) en Françoise Nellij van Stein Callenfels (1885-1960). Hij had nog een oudere broer Karel en twee oudere zussen. Vader Creutzberg was dominee, eerst in Hees en vanaf 1926 in de nieuwe wijk Hazenkamp in Nijmegen.

Loed was geen studiebolk maar een liefhebber van actie en sport. Hij was een enthousiast scout en werd later lid van de roeivereniging.

Ook zijn broer Karel was actief binnen Scouting. Zijn vader startte in Hees met scoutingactiviteiten en in mei 1919 werd een padvindergroep opgericht met 40 padvinders en 3 vaandrags. Op 15 februari 1920 vond de installatie als troep 3 plaats. Jelis was voorzitter en hopman van de groep, maar stopte in 1921 door drukke werkzaamheden. Loed zijn droom was om vliegenier te worden, maar door de tegenvallende schoolresultaten leek die wens niet erg kansrijk. Sinds 1938 zat Loed op kamers in Amsterdam en volgde hij onderwijs aan de Electro Technische School (ETS). Maar ook die studie vlotte niet.

In 1940 werd Loed als dienstplichtig militair gemobiliseerd en geplaatst bij het Korps Genietroepen in Rotterdam. Na de demobilisatie kwam Loed in Amsterdam in het verzet terecht. Vanaf april 1943 was hij ondergedoken bij dr. Bruins te Doornspijk omdat hij werd gezocht. Daar in de noordelijke Veluwe en met name in Nunspeet en Doornspijk raakte hij al snel opnieuw en intensief bij het verzet betrokken. Hij verspreidde illegale bladen (o.a. *Trouw*), plaatste onderduikers, organiseerde op grote schaal bonkaarten (o.a. overval op distributiekantoor te Wezep), vervoerde gestrande geallieerde vliegers en nam als KP-commandant actief deel aan de spoorwegsabotage en het vervoer van munitie en wapens. Bram IJzerman uit Nunspeet was lid van zijn knokploeg. Na september 1944 werd hij in de noordelijke Veluwe commandant bij de Stoottroepen van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Maar nauwelijks was dat gebied bevrijd (rond 19 april 1945) of Loed spoedde zich naar het eerder bevrijde Zuiden. Daar meldde hij zich aan als oorlogsvrijwilliger. Dankzij zijn verdiensten in de illegaliteit werd hij snel toegelaten tot de vliegeropleiding van de Royal Air Force (RAF). Geheel onverwacht kwam hij op 28 juli 1945 in de buurt van zijn basis in Wolverhampton om het leven doordat een vrachtauto bij een inhaalmanoeuvre Loed op zijn fiets van de weg reed. Hij werd op de Borough Cemetery van Wolverhampton begraven.



Vader Creutzberg kwam als voorzitter van de Christelijke scholen in Nijmegen in conflict met de Duitse bezetter over een provocerende Duitsgezinde onderwijzer, lid van de NSB. Ds. Creutzberg kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf, maar verloor in de Tweede Wereldoorlog naast Loed ook zijn zoon Karel. Karel Creutzberg was legerpredikant in het KNIL en werd vermoord door de Japanners in Balikpapan in februari '42.

Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - L.G.T. Creutzberg](#)

[Lodewijk Gerard Theodoor Creutzberg \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Familie geschiedenis - www.pcreutzberg.nl](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 3, 1920 » 1920-03 - Pag. 31 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.