



Leonard (Leo) Toepoel wordt geboren op 14 maart 1922 in Amsterdam. Hij was de zoon van Louis Toepoel en Antonetta Theodora Trousselot. Zijn ouders trouwden in 1908. Hij had drie broers. De familie vestigde zich in 1934 vanuit Amsterdam in Bakkum bij Castricum. Vader Toepoel was een goede kleermaker en zette hier zijn bedrijf voort. Gedwongen door de evacuatie koos het gezin in januari 1943 opnieuw Amsterdam als tijdelijke woonplaats.

Leo was waterscout bij de Hubertus Zeeverkennergroep uit Amsterdam. Zijn broer Theodoor Leon (1910) was vaandrig (scoutsleiding) bij groep 2 van de Padvinders Vereniging Nederland en werd in september 1934 groepsleider en hopman bij de Hubertusgroep. Na de Mulo bezocht Leo de MTS in Haarlem. Hij slaagde in augustus 1942 op 20-jarige leeftijd voor het eindexamen, studierichting vliegtuigbouw. In oktober 1942 vertrok hij naar Duitsland en kreeg werk in het Scheikundig Laboratorium van Leichtmetall Werke in Hannover. Op 15 januari 1943 werd hij gevangengenomen wegens sabotage, verspreiding van valse geruchten en verraden van fabrieksgeheimen. Hij werd niet schuldig bevonden wegens gebrek aan bewijs en wist de grens met Nederland over te komen.

Eind november 1943 heeft de Sicherheitspolizei Leo weer gearresteerd, waarna hij tot begin februari 1944 in Kamp Amersfoort gevangengenomen werd gehouden. Vervolgens werd hij op transport gesteld naar Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen). Hij wist ook daar te ontsnappen. Hij kwam in contact met de Amsterdamse illegaliteit en stond in contact met leden van een groep die ook munitie en wapens transporteerde. Na Dolle Dinsdag probeerde hij het bevrijde zuiden te bereiken. Hij werd met een vriend echter door de Engelsen teruggestuurd, waarna ze in de armen liepen van de Duitsers. Die troffen bij de twee gedetailleerde kaarten aan die ze eerder hadden gekregen, waardoor ze voor spionnen werden aangezien. Beiden werden op 22 oktober 1944 opgesloten in de politiecellen van Bureau Woudoord in Velp. Daar werd niet zachtzinnig met gevangenen omgesprongen. Wegens de vermeende spionageactiviteiten en de verdenking over te willen lopen naar de geallieerde troepen werd Leo 14 uur lang aan een stevig verhoor onderworpen.

De divisiecommandant van de 6e Divisie Fallschirmjager, gelegerd in Velp, verlangt strenge maatregelen tegen de burgerbevolking, omdat posten van de Fallschirmjager zijn beschoten. Acht mannen zullen standrechtelijk worden doodgeschoten. Obergruppenführer Rauter wijst acht mannen aan die ervan zijn beschuldigd, dat zij naar de vijand willen overlopen. In de namiddag van de 12e december worden de acht arrestanten weggevoerd onder wie Leo Toepoel. Op 13 december 1944 werd Leo Toepoel wegens spionageactiviteiten door een vuurpeloton in de buurt van de Emma Pyramide doodgeschoten.

Op 17 mei 1947 is Leo Toepoel herbegraven op de R.K. begraafplaats bij de St. Pancratius kerk in Castricum. De plechtigheid werd volgens een verslag in het Nieuwsblad voor

Castricum bijgewoond door familie en vrienden, burgemeester Smeets, een afvaardiging van de Vereniging van Oud-Illegale Werkers en een deputatie van de Hubertus Zeeverkennergroep. Vier zeeverkenners droegen de baar met bloemen.



Meer informatie

[Toepoel, Hoberg en van Ginhoven \(Jaarboek 28 2005 pg 60-70\) - Oud-Castricum \(oud-castricum.nl\)](#)

[Leonard Toepoel • Oorlogsslachtoffers IJmond](#)

[Leonard Toepoel \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Leonardus Toepoel | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Monument Emma piramide - Rozendaal - TracesOfWar.nl](#)

[Slachtoffers van de Rozendaalse Emmapiramide \(nieuw\) | Slag om Arnhem | Doornwaardje](#)

boek Slachtoffers van de Rozendaalse Emmapiramide door J.O. de Wal

[Indexen Archief Amsterdam](#)

[Indexen Archief Amsterdam](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereniging Nederland, 1934, 1934 » 1934-01 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 11, 1932 » 1932-12 - Pag. 18 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 8, 1934 » 1934-09 - Pag. 10 | Delpher](#)



Steen in de St Pancratius kerk in Castricum



Emma Pyramide Rozendaal (Gld)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.