



Hendrikus Wilhelmus Johannes Antonius (Henk) Wildenburg is geboren op 21 oktober 1914 in Arnhem. Hij was de zoon van Theodorus Johannes Franciscus Wildenburg en Maria Johanna Peters. Hij groeide op in een Rooms-katholiek gezin. In 1925 verhuisde de familie naar Ede.

Henk trouwde op 7 november 1942 met Elisabeth Johanna Antonia Schoemaker (1915).

Henk was scoutsleiding bij de katholieke Scoutinggroep St. Tarcisius. Nadat in 1930 de landelijke jeugdbeweging voor Katholieke Verkenneren was opgericht, startte op 6 januari 1931 de St. Tarcisiusgroep in Ede met het spel van verkennen. In juni 1937 werd hij hopman. In 1937 nam de groep deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Op 2 april 1941 werd Scouting verboden, maar een aantal leden van de groep hield stiekem, onder leiding van onder andere Hopman Henk Wildenburg, geheime opkomsten. In 1942 hielden ze een illegaal kamp in Achterberg.

Na de Duitse inval in mei 1940 keerde Wildenburg zich al vroeg in de oorlog tegen de Duitsers. Hij was betrokken bij een zogeheten pilotenroute. Samen met onder andere Piet Rombout hield Wildenburg zich bezig met het in kaart brengen van Duitse troepenbewegingen, met als doel deze informatie aan de geallieerden door te geven. Met Marten Wiegeraadt zorgde hij voor de verspreiding van de illegale kranten *Trouw* en *Het Parool*. Tijdens de oorlog zaten er meerdere joden ondergedoken bij Wildenburg en zijn vrouw Elisabeth aan de *Korenbloemlaan* in Ede.



Via Scouting was Wildenburg ook bevriend met Piet Smit, districtsleider van de LO in Noord-Holland en onderdeel van de Groep Packard. Wildenburg en Smit wisselden regelmatig gegevens uit en spraken daarvoor meestal af in Hotel Polen in Amsterdam. Henk werkte bij de AKU. Hij was zo druk met het verzetswerk dat hij na overleg met de bedrijfsarts ziek werd gemeld. Tijdens het verplaatsen van de twee piloten was hij gespot door de bedrijfsleider van de AKU en er werd gedreigd dat hij bij de bezetter gemeld zou worden. Hij dook hij onder op verschillende locaties. Wildenburg werd op 3 december 1944 aangehouden. Via De Wormshoef, het regionale hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst (SD) in Lunteren, kwam hij terecht in Kamp Amersfoort waar hij tot het einde van de oorlog bleef. Hij kreeg kampnummer 9289.

Na de oorlog bleef Henk tot de jaren '60 actief bij de Tarcisiusgroep. Hij ontving het Verzetsherdenkingskruis. In maart 1985 ontvingen Wildenburg en zijn vrouw uit handen van het Israëlitische holocaustherdenkingscentrum Yad Vashem de eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren. Henk overleed op 31 januari 2003 in Ede.

In 1972 ging de Tarcisiusgroep samen met de meisjesgroep van de Nederlandse Gidsen, de Jeanne d'Arcgroep. De groep groeide door tot een algemene groep en is nog steeds actief.

Meer informatie

[Henk Wildenburg - Wikipedia](#)

[Geschiedenis - Scouting Tarcisius Ede \(tarcisius-ede.nl\)](#)

[artikel-100-jaar-Scouting-De-Zandloper-2013.pdf \(pietermaritz.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 6, 1937 » 1937-06 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Wildenburg Hendrikus & Elisabeth \(Schoemaker\)](#)

[Geboorte Hendrikus Wilhelmus Johannes Antonius Wildenburg op 21 oktober 1914 te Arnhem » Open Archieven](#)

[Registratie Hendrikus Wilhelmus Johannes Antonius Wildenburg op 21 oktober 1914 » Open Archieven](#)

[Huwelijk Hendrikus Wilhelmus Johannes Antonius Wildenburg & Theodorus Johannes Franciscus Wildenburg & Maria Johanna Peters & Elisabeth Johanna Antonia Schoemaker & Theodorus Johannes Schoemaker & Johanna Maria Alofs op 7 november 1942 te Ede » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.