



Maria Jozef (Joof) van der Velden is geboren op 28 november 1913 te Heerlen.

In 1932 werd als eerste verkennergroep in Heerlen, als onderdeel van de St. Pancratiusparochie, de Sint Paulusgroep opgericht. Dr. Terhal werd groepsleider, Nel Hol z.g., akela en Joof van der Velden hopman. Aalmoezenier was in die tijd de Heerlense Kapelaan Berix.

In 1941 werd Scouting door de Duitse bezetter verboden en moest ook de St. Paulusgroep officieel worden opgeheven. De groepsbezittingen waren inmiddels tijdig op geheime plaatsen opgeborgen. Gedurende de verdere oorlogsjaren leidde de St. Paulusgroep -evenals de meeste verkennergroepen- een verborgen bestaan. Eventuele activiteiten naar buiten gebeurden veiligheidshalve onder de dekmantel van de Katholieke Actie. Joof werd actief in het verzet waar ook kapelaan Berix een prominente rol speelde.



Het gebied rond Heerlen was bij uitstek geschikt voor het huisvesten van onderduikers. De bezetter deed er alles aan om de steenkoolproductie op te voeren. Daarvoor was mankracht nodig. Talrijke onderduikers vonden werk in de mijnen. Ze ontvingen een vrijstellingsbewijs voor arbeid in Duitsland. De landelijke organisatie voor hulp aan onderduiker (LO-Heerlen) had een leidende rol, aanvankelijk onder leiding van J. Cornips en kapelaan J. Keulen.

Een van de verzetsstrijders van Th. Crijns. Hij bezocht op 20 april kapelaan Keulen. Op weg naar huis werd hij door patrouillerende landwachters aangehouden. Aangezien hij een partij distributiebescheiden, persoonsbewijzen en belastende papieren waaronder een adressenboekje bij zich had, probeerde hij te vluchten, maar hij reed met zijn fiets in een afzetting van prikkeldraad waarbij hij gewond raakte in zijn gezicht. KP-Heerlen besloot hem te bevrijden uit het ziekenhuis om te voorkomen dat hij bij een verhoor door zou slaan. De bevrijdingsactie liep niet zoals gepland en er ontstond een schietpartij, maar Crijns kon ontsnappen. Hij had in het tumult kans gezien de kamer te verlaten en onopgemerkt de kolenkelder van een aangrenzende school te bereiken waar hij de rest van de dag bleef. 's Avonds begaf hij zich naar J. van de Velden, hopman van de jeugdvereniging, waar kapelaan Keulen hem opzoekt. Vervolgens brachten leden van de KP Heerlen (knokploeg) hem naar zijn onderduikadres, de schoonfamilie van P.F. Driessen.

Na de oorlog worden veel nieuwe Scoutinggroepen opgericht. In juni 1944 wordt in de Anna-parochie te Heerlen, de Katholieke Verkennergroep St. Joris opgericht: het is de stam, een

groep geestdriftige jongeren, die de zaak op poten zetten. In december 1945 wordt de groep hernoemd in Hubertusgroep. Joof van der Velden is een van de eerste groepsleiders.

Joof is overleden op 17 december 2001 te Mierlo.

Meer informatie

[06_h6-2.pdf \(rug.nl\)](#)

[Scouting Kapl. Berix - Over Berix](#)

[Nederlands Bidprentjes Archief - bidprentje van: Joof van der Velden](#)

[Geschiedenis Scouting in Heerlen \(free.fr\)](#)

[Geschiedenis Scouting Bekkerveld \(free.fr\)](#)

[Akte - Regionaal Historisch Centrum Limburg \(wiewaswie.nl\)](#)

foto: René Renckens, Hopman Joof van der Velden, Aalmoezenier Berix en groepsleider Ter Hal

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.