



Johannes Franciscus Osten is geboren op 14 september 1879 in Batavia, NOI.

Osten nam deel aan de Olympische Zomerspelen van 1906 en won daar met het Nederlands team op het onderdeel sabel een bronzen medaille. Richard Schoemaker, architect, hoogleraar en verzetsstrijder, met wie hij later lid van de Raad van de Vereniging zou zijn, nam twee jaar later als schermer deel aan de Olympische Winterspelen in Londen.

Johannes was officier bij de marine en bereikte de rang van viceadmiraal. Hij was commandant van de Nederlands marine in Nederlands-Indië van 1931 tot 1934. Hij diende op de Hr. Ms. De Zeven Provinciën en kreeg te maken met een staking gevolgd door muiterij. Deze werd beëindigd door het schip te bombarderen. Dit veroorzaakte veel ophef en leidde tot de val van het Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III.

Voor en vlak na de oorlog was hij lid van de Raad der Vereniging. Meerdere leden van de Raad der Vereniging waren in de oorlog actief in het verzet: Richard Schoemaker, Jim de Booy, Johannes Osten en Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk. Als viceadmiraal was hij daarnaast waarnemend Hoofdkwartierscommissaris voor zeeverkenner in 1940 en 1941. Hij woonde aan de Beverningkstraat in Den Haag.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam Osten deel aan het verzet. Hij was commissaris bij de Ordedienst. Op 15 februari 1944 werd hij gearresteerd. Hij zat tot juni 1944 gevangen in het Oranjehotel. Van daar ging hij naar Kamp Vught en door naar de gevangenis in Lüttringhausen, Duitsland. Hij overleefde zijn gevangenschap.

Johannes Osten was de vader van Engelandvaarder John Osten.

In 1920 werd hij Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 1932 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur met de plaque in de Orde van de Zwarte Ster (Republiek Frankrijk, 1932). Een jaar later werd hij Commandeur in Orde van het Legioen van Eer (Republiek Frankrijk)

Hij is overleden op 27 maart 1965 in Den Haag.

Meer informatie

[Johannes Osten - Wikipedia](#)

[Johannes Franciscus Osten \(1879 - 1965\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[J.F. Osten | Digitaal Namenmonument Oranjehotel gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

[Lüttringhausen - Wikipedia](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 1, 1940 »](#)
[1940-01 - Pag. 19 | Delpher](#)
[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD](#)
[Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)
[Kanselarij der Nederlandse Orden | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.