



Johan van der Hulst ('Beer') werd geboren 14 maart 1925 te Hilversum. Hij was de zoon van Gerrit van der Hulst en Johanna Christina de Rooij.

Johan studeerde aan de Zeevaarschool in Amsterdam en woonde bij zijn ouders in Haarlem. Hij was aan het begin van de oorlog assistent ploegleider bij de roverscouts (voortrekkers) van De Vliegende Pijl. De groep ging na het verbod op Scouting ondergronds door.

Vanaf 1943 was Van der Hulst actief in het verzet. Hij hielp, vaak samen met zijn vader, onderduikers aan bonkaarten en vervalste persoonsbewijzen. Daarnaast stencilde en verspreidde hij het illegale blad De Patriot. Later vormde hij een kleine knokploeg en verzamelde inlichtingen over Duitse verdedigingswerken. Hij was betrokken bij een overval op een geldtransport in Bloemendaal, de bevrijding van een gevangene uit een ziekenhuis en een overval op het politiebureau in Heemstede om vijf gevangenen te bevrijden. In september 1944 werd gevreesd dat de bezetter de ondermijnde dijken van de Haarlemmermeer vanwege de mogelijk aanstaande bevrijding zou opblazen. Van der Hulst en twee leden van de Knokploeg Haarlemmermeer kregen op 8 september 1944 opdracht wapens te vervoeren voor de dijkbewaking bij het poldergemaal De Leeghwater aan de Kagerplassen. Ze werden hierbij betrapt en de gealarmeerde Sicherheitspolizei, schoot de drie gearresteerde mannen te Abbenes na een kort verhoor ter plaatse dood. Johan was 19 jaar.

Hun stoffelijke resten werden op bevel van de Duitsers gecremeerd in het crematorium te Westerveld. Op 10 december 1947 werden de urnen begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal. Op zijn graf staat de tekst "Het is beter staande te sterven dan knielend te leven". Zijn vader kwam op 8 maart 1945 om in concentratiekamp Buchenwald.



Toen na de oorlog in 1945 Scouting weer gewoon kon draaien werd Johan van der Hulst de nieuwe naam van de roverscouts (voortrekkers) van de Vliegende Pijl. Johan ontving postuum het Verzetshedenkingskruis.

Na de oorlog wordt in Haarlem de Broederschap van Oud-Advinders, Kring Haarlem opgericht. In de oprichtingsvergadering op 24 november 1945 worden de scouts herdacht die door oorlogsgeweld of door oorlogsomstandigheden hun leven gaven. Het zijn Hopman Jan Boes, Jaap Vroom, Jan van der Laarse, Herman de Vries, Wouter Kuyck en Johan van der Hulst.

Meer informatie

[Johan van der Hulst \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://Johan van der Hulst (oorlogsgravenstichting.nl))

[Gerrit van der Hulst | Oorlogsgravenstichting](#)

[Johan van der Hulst | Erelijst van Gevallen 1940-1945](#)

[Johan VAN DER HULST | Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
\(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu\)](#)

[Geschiedenis - Scouting de Vliegende Pijl - Haarlem](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Illegale Haarlemse bladen tijdens de bezetting - ONH](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries
\(knav.nl\)](#)

Brief december 1945 Broederschap oud padvinders Kring Haarlem, archief Scoutingregio Haarlem.