

Johan Theodoor de Haan



Johan Theodoor de Haan is geboren op 26 december 1894 in Samarinda, NOI. Hij is een zoon van Ewe Andreas de Haan en Esther Johanna Tuijbens. Op 27 oktober 1904 kwam Johan samen met zijn ouders en twee zussen in Nijmegen wonen vanuit Malang. Een jaar later op 2 november 1905 overlijdt zijn vader.

Hij gaat in Nederland studeren op de Landbouwhogeschool in Wageningen (9 maart 1918). Op 7 juni 1927 trouwt Johan met Maria Margarethe Hoesoo (ook Housseau) in Salatiga op Midden-Java. Ze krijgen twee zonen, Ewe en Ary (ook Arie). Wanneer zijn moeder overlijdt op 1 december 1934 woont het gezin in Zürich. Dr. Johan Theodoor de Haan gaat vanaf september 1938 in Deventer als leraar werken op de Middelbare Koloniale Landbouwschool ('Suikerschooltje') in Deventer. De school was in de Tweede Wereldoorlog een bron van verzetsmensen, zowel leerkrachten als studenten.

Hij is voortrekkersleiding bij groep 1, de Westenenkgroep. Deze groep werd opgericht in 1917 en draagt een paarse das. Ze is later gefuseerd met de Geert Grootegroep. Zijn vrouw is voor de oorlog assistent districtscommissaris Welpen van district Zwolle. Jo Tieskens was Akela voor ze naar Nederlands Indië vertrok in 1938.

Johan is actief in het verzet. Hij is overleden op 15 maart 1945 in Deventer, volgens zijn rouwadvertentie door een noodlottig ongeval. Hij is begraven op de Begraafplaats Steenbrugge te Diepenveen.

Hij is opgenomen op de Erelijst van oorlogsslachtoffers. Zijn naam staat ook op het Gedenkmonument in de Koloniale Landbouwschool ('Suikerschooltje') in Deventer.



Meer informatie

[Johan Theodoor de Haan | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Johan Theodoor de Haan | Oorlogsgravenstichting](#)

[Gedenkschrift als herinnering aan de opening van de Landbouwhogeschool 247659 \(wur.nl\)](#)

[Herman Theodoor Marie ten Bensel \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindders, jrg 26, 1940, no 1, 1940 » 1940-01 - Pag. 22 |](#)

[Delpher](#)

[Scouting Westenenk - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.