



Jan (Vrijman) Hulsebos werd geboren op 12 februari 1925 in Amsterdam. Hij was de zoon van Jan Abraham Hulsebos en Petronella Mulder. Het gezin woonde in de Jordaan en ze waren erg arm.

Jan zat in zijn jeugd bij Scouting.

Vrijman was in 1940 amper 15 jaar oud. Hij ging als jongen het verzet in en bedacht toen de geuzennaam Vrijman. Dit pseudoniem bleef hij ook na de oorlog gebruiken. Hij werd voor het gewapende verzet ongeschikt geacht. Hij luisterde naar uiteenlopende bronnen als Radio Oranje en Radio Moskou en schreef bulletins over de oorlogsgebeurtenissen. Hij raakte betrokken bij het CPN-verzet dat het illegale blad *De Waarheid* uitbracht. Daar bleef hij ook na mei 1945 werken.

Na de oorlog werd hij freelance-journalist. Hij schreef jarenlang onder het pseudoniem *Journaille* een column in *Het Parool*, en maakte het begrip nozem bekend. Hij trouwde in 1948 met Ella Mulder en na hun scheiding hertrouwde hij in 1960 met Nicole Holt.

Jan overleed op 30 mei 1997 in Amsterdam

Meer informatie

[Archief Amsterdam Indexen](#)

[Hollands Maandblad. Jaargang 2008 \(722-733\) - dbnl](#)

[Jan Vrijman \(journalist\) - Wikipedia](#)

[11 - Interview Vrijman, Van Gasteren, Hofland - KNF - Kring van Nederlandse Filmjournalisten](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.