



Johannes (Jan) Adrianus Jozef Verleun werd geboren op 13 augustus 1919 in Watergraafsmeer (betondorp) in een rooms-katholiek gezin. Hij was de zoon van Johannes Adrianus Verleun en Adriana Cornelia Rijkers. Hij was de derde van tien kinderen.

Hij was leider bij de Katholieke Sint Franciscusgroep in Amsterdam, samen met Gerard Steen.

Jan deed dienst als verkenner in het Nederlandse leger toen in 1940 de Duitsers Nederland binnentrokken. Hij was gelegerd in een kazemat bij de brug van Westervoort, met een korporaal en zes andere soldaten. Hij raakte gewond aan zijn arm door een Duitse kogel maar kon weggelopen. Na de capitulatie werd hij actief in het verzet en kwam in contact met de verzetsgroep CS-6 op het adres van de familie Boissevain. Leo Frijda, scout in Amsterdam, sloot zich hier ook bij aan.

Verleun was verantwoordelijk voor een aanslag op een politiebureau en meerdere liquidaties, hij maakte bommen, stal stempels om valse persoonsbewijzen te kunnen maken, leverde wapens en hielp onderduikers. Op 5 februari 1943 liquideerde de 23-jarige leeftijd Verleun, samen met Leo Frijda, de commandant van het Nederlandse vrijwilligerslegioen, Hendrik Seyffardt. Bij de rechtszaak tegen Frijda verklaarde Frijda (om Jan Verleun, die nog vrij rondliep, vrij te pleiten) dat hij door (de inmiddels dode) Kastein was vergezeld. Na deze liquidatie werden 600 studenten gearresteerd en als gijzelaar naar Kamp Vught gebracht. Eén van de gearresteerde gijzelaars van scout Jan Buysen van de Sint Jorisgroep in Den Haag.

Twee maanden later liquideerde hij in Vorden zelfstandig Folkert Posthuma, een oud-minister die voor de Duitsers was gaan werken. Nadat de groep was verraden, werd Verleun door de Duitsers op 4 november 1943 opgepakt. Hij werd gemarteld en werd op 6 januari 1944 ter dood veroordeeld. Daarna werd hij van het Huis van Bewaring aan de Weteringschans overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen en de volgende dag (7 januari 1944) op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Jan Verleun is 24 jaar geworden.



Op 27 april 1946 is hij herbegraven op begraafplaats St Barbera aan de Spaandammerdijk in Amsterdam. Op de Eerebegravingplaats in Bloemendaal zou geen plek meer zijn tussen zijn oude kameraden. Langs de route van de kerk naar de begraafplaats stond een erewacht van scouts en gezagstroken. Na de oorlog is binnen zijn oude groep een horde naar hem vernoemd: de Jan Verleun horde.





Aan de buitenzijde van de kerk St Franciscus van Assisi, de Boomkerk, is een gedenksteen geplaatst voor Jan Verleun en Gerard Steen. Jan woonde tegenover de kerk op de Admiraal de Ruyterweg.

Verleuns naam leeft voort in de Johannes Adrianus Joseph Verleunstraat in Amsterdam Slotermeer, de Johannes Verleunstraat in Best en de Verleunstraat in Zwijndrecht.



Meer informatie

[Majoor Bosshardt en andere oorlogshelden \(dedokwerker.nl\)](#)

[Jan Verleun - Wikipedia](#)

[Johannes Adrianus Jozef Verleun \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Johannes Adrianus Jozef Verleun | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Johannes Adrianus Jozef Verleun | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Gedenksteen Jan Verleun en Gerard Steen - Wikipedia](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

Soldaat in verzet, Do du Preez-Verleun en Pauline Wesselink

[Amsterdam - Jan Verleun - Verzetsstrijder tot de dood -](#)

[Stichting Dodenakkers.nl](#)

[Jan Verleun - Muizenest](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.