



Johannes Antonius (Jan) Swinkels wordt geboren in Waalre op 12 augustus 1918.

Jan is actief bij de EHBO en bij de jongerenbeweging. Hij is in 1942 aangesteld tot leider van de Katholieke Jongerencentrale, afdeling St. Antonius, district Valkenswaard. Deze organisatie is hoogstwaarschijnlijk de voorloper van de groep KAVEAN PONDOK oftewel de 'Katholieke Verkenner Antoniusparochie Hut' waar Jan na de oorlog mee aan de slag gaat.

Hij zat tijdens de oorlog in het verzet, joodse kinderen zaten bij de familie ondergedoken en hij heeft verschillende Engelse piloten in veiligheid gebracht. Tijdens de bevrijding is hij gewond geraakt als Rode Kruissoldaat. Hij is uiteindelijk levenslang oorlogsinvalide verklaard. Het Nationale Verbond der "Belgische Oorlogskruisen" verleende Jan in 1972 het Kruis in Brons van de Erkentelijkheid voor uitmuntende diensten bewezen aan het verbond.

Zijn 'mankementen' weerhouden Jan er niet van ook na de oorlog weer met allerlei maatschappelijke zaken aan de slag te gaan. Dat begint met Scouting. Jan krijgt de leiding over een tweede Scoutinggroep binnen de Antoniusparochie en wordt daar hopman. Jan trouwde later met Francien Dijkstra, zij was akela van de welpen.

Enkele kilometers ten zuiden van Valkenswaard ligt de begraafplaats waar 220 Britse soldaten hun laatste rustplaats hebben gevonden. Oorspronkelijk stonden er houten kruizen. Burgers van Valkenswaard zorgden voor het onderhoud van de graven door een graf te adopteren. Ook Scouting had een eigen graf waar ze voor zorgden zoals op deze foto uit 1946. Jan Swinkels is rechter scout



Na de oorlog ontving Jan het Verzetshedenkingskruis. Hij is overleden op 25 augustus 1987 in Valkenswaard.

Meer informatie

[Britse militaire begraafplaats, oorlogsgraven van de scouting \(foto 12235 uit de beeldbank Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard\) \(weerderheemcollecties.nl\)](#)

[Nieuwe verhalen over Valkenswaard in de oorlog | Valkenswaard, Waalre | ed.nl](#)

[Het leven van Jan Swinkels \(publicatie 0102 uit de bibliotheek Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard\) \(weerderheemcollecties.nl\)](#)

[Valkenswaard - Begraafplaats Eikenhof - - graf 921498 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[PAN4 Valkenswaard, Aalst en Waarle](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.