



Johannes (Jan) Sturm is geboren op 26 februari 1918 in Middelburg. Hij was de jongste broer van Kees en Pieter Sturm.

Jan Sturm was assistent verkennerleider van de 1e groep uit Walcheren. Van beroep was hij verzekeringsagent in Middelburg.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werkte Fons van Beest als ambtenaar bij het distributiekantoor in Middelburg. Zijn vaderslandsliefde in combinatie met zijn mariniersopleiding deden hem besluiten een verzetsgroep op te zetten. In 1941 ging de groep van Van Beest aan het werk. De onderwijzer Piet Bouwense zocht betrouwbare mensen bij elkaar en Fons leidde hen op. De groep groeide snel en bestond onder ander uit Jan en Kees Sturm. De groep legde contact met Engeland en begon voor verschillende diensten daar inlichtingen te verzamelen. Ook hield ze zich bezig met het begeleiden en huisvesten van (joodse) onderduikers. Op Walcheren werd de groep van Beest al snel een begrip. De groep van Beest werd in 1942 verraden door Izaäk Daane. Jan is gearresteerd voor spionage op 11 augustus 1942.

Jan heeft van 12 augustus tot 17 november 1942 gevangen gezeten in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf en vertrok in november naar kamp Haaren. Vervolgens kwam hij terecht in de gevangenis in Utrecht, Kamp Rheinbach en de tuchthuizen Ziegenhain en Rendsburg in Duitsland. Hij heeft de oorlog overleefd.

Hij kreeg het Verzetsherdenkingskruis. Jan is overleden op 26 augustus 1988 in Brugge, België.

Meer informatie

[Weest paraat: officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 1](#)

[Johannes Sturm \(1918 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

[11 augustus – de Groep van Beest – Zaliq-Zeeland.com \(zaliq-zeeland.com\)](#)

[Verzetsgroepen.pdf \(oorlogzeeland.nl\)](#)

[Gevangen – GEDENKPLAATS HAAREN \(gedenkplaats-haaren.nl\)](#)

[St 19: De groep Van Beest / J.N. Houterman \(1999\) \(wxs.nl\)](#)

[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[J. Sturm | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.