



Jacobus (Jan) Bauke Johannes Planjer wordt geboren op 2 september 1914 in Leiden. Hij was de zoon van Jacobus Johannes Planjer en Gerardina Catharina Dirkse. Zijn ouders trouwden op 12 oktober 1911. Jan had twee zussen, Johanna Gerarda Leonarda (1920) en Antoinette Hermina Johanna (1913).

In 1934 gaat hij zijn dienstplicht vervullen en komt terecht in het 4e Regiment Infanterie. Voor de oorlog studeerde Jan in Engeland en België.

Begin 1930 werd in Katwijk de Julianagroep opgericht en twee maanden later, op 14 mei 1930, werd de groep officieel geïnstalleerd door de Nederlandse Padvinders Vereniging. In 1933 werd deze landgroep uitgebreid met een zeeverkennersafdeling. Een sloep die op het strand aanspoelde werd de eerste boot van de zeeverkenners. Toen de zeeverkenners eenmaal een boot tot hun beschikking hadden stapten er een groot aantal landverkenners over naar de zeeverkennersgroep met als gevolg dat de landverkennersgroep werd opgeheven. Jan is aspirant roverscout (voortrekkersgast) bij de stam van de groep, de Watertrappers. Huib van der Maaden is Oubaas.

Tijdens de mobilisatie was hij gestationeerd op Valkenburg en raakte betrokken bij de gevechten met de Duitsers. Hiervoor kreeg hij het Bronzen Oorlogskruis. Aan het begin van de oorlog woont hij in Leiden.



In de oorlog bleven de scouts van de groep, ook na het verbod op Scouting, elkaar zien. De houten keet in de Zuidduinen werd door de bezetter gevorderd. Toen duidelijk werd dat de jeugdstorm in het gebouw zou worden gehuisvest, brandde de keet op mysterieuze wijze af.

Verschillende scouts van de Julianagroep waren actief in het verzet zoals Huib van der Maaden, Anton en Jan Planjer,

Leen Bezemer en Herman en Maarten Lugthart. Een aantal van hen waren onderdeel van de Brittenburggroep zoals Johannes Huijsman, Gerard en Aat Brouwer en Willem Taat. Deze groep was een echte Katwijkse verzetsgroep, ondanks dat zij nooit aangesloten zijn geweest bij de LO (Landelijke Organisatie).

Jan is al snel na de bezetting in 1940 in het verzet in gegaan. Op de Waalsdorpervlakte hadden zij de taak om zo veel mogelijk al het Duitse afweergeschut te saboteren om ruim baan te maken voor Engelse parachutisten.

Op 24 juli 1941 is Jan 's nachts opgepakt omdat hij bezig was om de letter W op de trottoirs te verven. Zijn geplande installatie als voortrekker op de volgende avond kan daarom niet doorgaan. Op 10 augustus komt hij uit het Oranjehotel in Scheveningen weer thuis. Hij is maar éénmaal verhoord over de bewuste pot verf, maar daarna is hij zowat iedere dag aan de tand gevoeld over Scouting!

Op 15 september 1941 wordt hij weer gearresteerd. Hij is verraden door een zgn. 'goede vriend'. Deze leverde hem over aan de Sicherheitsdienst. Van 15 september 1941 tot 21 juni 1942 zit hij gevangen in het Oranjehotel in cel nummer 82. Zijn proces vond plaats in de Gansstraat in Utrecht. Eis, de doodstraf. Deze werd omgezet in 'abgetrennt'. Hij komt terecht in Kamp Amersfoort (kampnummer 808) en gaat op 12 november 1942 naar concentratiekamp Buchenwald. Vanaf 2 maart 1943 zit hij als 'Nacht und Nebel'-gevangene in concentratiekamp Natzweiler. Als de Amerikanen Natzweiler naderen wordt het kamp begin september ontruimd. De gevangenen worden op transport gesteld naar concentratiekamp Dachau bij München, een reis van ruim 400 km die grotendeels lopend wordt afgelegd. Vanaf 6 september 1944 zat hij in Dachau. Zijn kampnummer was 100904. Hij blijft daar tot de bevrijding op 29 april 1945.



Na de oorlog heeft hij dankzij zijn vakkennis een textielbedrijf in Leiden opgericht. Hard werken was voor hem een remedie het kampsyndroom de kop in te drukken.

Jan trouwde met H.N. Williams Guy en ze kregen twee dochters. Hij ontving het Verzetsherdenkingskruis. Daarnaast ontving hij het Nacht-und-Nebel-kruis. Dit Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers is een onderscheiding van de Vriendenkring van oud-Natzweilers. De meeste van deze particuliere onderscheidingen mogen niet op militaire uniformen worden gedragen maar voor dit kruis is een uitzondering gemaakt.

Jan is overleden op 6 januari 1994 te Den Haag.

De Scoutinggroep wordt na de oorlog hernoemd in Katwijkse Zeeverkeners.

Meer informatie

[Jacobus Bauke Johannes Planjer \(1914 - 1994\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Het vaderland » 03 sep 1914 - Art. 82 | Delpher](#)

[Verzetsmuseum | Dachau | Persoon: Jacobus Bauke Johannes Planjer](#)

[nb-maart-1994.pdf \(natzweiler.nl\)](#)

[Een Scoutinggroep in oorlogstijd - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)

[Historie algemeen \(historievankatwijk.nl\)](#)



[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](http://geni.com)

[Natzweiler Struthof Vriendenkring](#)

[Jacobus Bauke Johannes Planjer \(Leiden, 2 september 1914 - Den Haag, 6 januari 1994\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD](#)

[Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Katwijksezeeverkeners.nl](#)

[De Telegraaf » 14 jan 1994 - Art. 447 | Delpher](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.