



Johannes (Jan) Petrus Nicolaas Muis werd geboren op 28 augustus 1914 in Venray. Op 1 maart 1936 werd Jan Muis aangesteld als onderwijzer aan de R.-K. Jongensschool Sint Jozef te Roggel. Al gauw raakte hij ingeburgerd in zijn nieuwe woon- en werkplaats en ging hij deelnemen aan het gemeenschapsleven van Roggel. Hij was onder andere actief met een jongenskoor en hij was hopman bij Scouting.

Toen enkele jaren na zijn aanstelling de Tweede Wereldoorlog uitbrak, had dit voor meester Jan Muis eveneens grote gevolgen. Onder het motto van Scouting: "Weest Paraat" nam hij met andere jonge Roggelse mannen deel aan het verzet tegen de Duitsers. Hij werd leider van de Ordedienst (OD). Op 26 september 1944 was hij samen met een aantal verzetsstrijders onderweg naar een schuilplaats waar een Duitser krijgsgevangen werd gehouden. Er hadden ook onderduikers en piloten gezeten. Onderweg werden ze aangehouden voor een controle waarbij er op Jan geschoten werd. Jan Muis werd door het hoofd geschoten en was op slag dood. Jan Mennen overleed later. De commandant van de Duitsers wilde niet dat Jan Muis op het kerkhof van Roggel kwam te liggen en beval de soldaten hem ter plekke te begraven. Hij is 30 jaar geworden.

Jan ligt begraven op de Gemeentelijke begraafplaats te Venray. In Roggel is een monument voor Jan Muis en Jan Mennen opgericht.



JAN MUIS GROEP ROGSEL

In Roggel bestond na de Tweede Wereldoorlog de Jan Muisgroep.

Helaas is aan de verkenners-vereniging een einde gekomen in 1960 omdat niet voldoende leiding meer was te vinden die de club wilden voortzetten.



## Meer informatie

[Johannes Petrus Nicolaas Muis](#)

[\(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Johannes Petrus Nicolaas Muis | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Roggel, monument voor Jan Muis en Jan Mennen - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Kalenderfoto maart 2014 \(heemkunderoggel.nl\)](#)

Katholieke Verkennersleider januari 1940





WEEST PARAAAT

DIT HERINNERE U AAN  
**JOHAN MUIS**

geboren te Venray 28 Aug. 1914.  
Onderwijzer aan de R.K. Lagere  
School te Roggel.  
Voorzitter der K.A.

„Hij offerde zich op voor zijn volk  
en de mensen zullen zijn naam in  
ere houden voor altijd.“

Mach. 6. 44.

Hij werd doodgeschoten tegenover  
het veldkapelletje van O.L. Vrouw  
van de Vrede op Dinsdagmorgen  
26 Sept. 1944.

Hij was jong, maar droeg in het  
hart het rijpe besef van zijn plicht,  
die hij vervullen zou, volledig, met  
inzet van alles, trouw tot in den  
dood.

Hij keek niet naar zich zelf, hij  
wilde helpen ondanks het gevaar,  
hij heeft zijn leven gegeven voor  
de goede zaak, die hij dienen wil-  
de, uit liefde voor zijn land, voor  
zijn volk, voor God.

We zijn van droefheid vervuld, om-  
dat hij niet meer bij ons is, maar  
ook met trots daar hij een der on-  
zen was, een van de besten.

Vanuit het eeuwig vaderland zend  
ik mijn afscheidsgroet aan Vader  
en Moeder, aan broers en zusters,  
aan Neelke, mijn vertoofde, aan de  
mensen van Roggel, aan de jon-  
gens van de school en van het  
zangkoor, aan familie, verken-  
ners en andere vrienden en bekenden.

Vergeet mij niet in Uwe gebeden.  
Maria, Moeder van ons Limburg,  
bid voor ons.

Alle Heiligen en Martelaren van  
Nederland bid voor ons.

St. Joris, patroon van de verken-  
ners, bid voor ons.



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.