



Gerrit Jan Kuenen werd op 13 januari 1918 in Aalten geboren. Hij was de zoon van Gerrit Jan Engelbertus Hendrikus Kuenen en Gerritje Johanna Theodora Roelofswaard. Hij had een broer Willem en een zus Johanna Margaretha. Zijn vader was spoorwegambtenaar.

Hij was scout in zijn jeugd. Hij ging naar de lagere school in Winterswijk en Beverwijk en daarna naar de Ambachtsschool in Velsen.

Vervolgens ging hij naar de Technische school in Velsen en Haarlem.

Jan had een baan bij de Machinefabriek in Beverwijk toen hij op 2 februari 1938 werd opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Hij werd korporaal - gewermaker. Tijdens de dienst werd zijn meniscus beschadigd, waarna hij werd afgekeurd. Hij werd werktuigbouwkundige bij de Hoogovens in IJmuiden.

Tijdens de meidagen van 1940 zat hij thuis. Samen met zijn collega Kees van der Poel uit Beverwijk bedacht hij allerlei manieren om de Duitsers dwars te zitten. Hij was betrokken bij het illegale blaadje 'De Vrije Pers'. In november 1940 wilden ze naar Engeland gaan met een Messerschmitt die ze zouden stelen op het vliegveld bij Bergen. Het plan ging niet door. Nadat het een dag was uitgesteld wegens de sterke tegenwind, probeerde hij op 20 april 1941 vanuit Wijk aan Zee met een zeesloep naar Engeland te varen. Eenmaal op zee bleek het toch onmogelijk te zijn om verder te gaan. Door het ruwe weer werd Kuenen overboord geslagen en weer gered, maar er werd besloten terug te keren. Kuenen werd op 16 mei gearresteerd, ondervraagd en toch weer vrijgelaten. Een dag later werd dit herhaald. Hij besloot over land naar Engeland te gaan. Hij stak met Kees van der Poel de Pyreneeën over. In Zaragoza werden ze gearresteerd en vandaar naar kamp Miranda de Ebro gebracht. Na een maand bracht het Amerikaanse Rode Kruis hen naar Madrid. Via Spanje, Curaçao en Canada slaagde hij erin op 17 december 1942 Engeland te bereiken.

Kuenen werd in Engeland door de Special Operations Executive (SOE) tot geheim agent opgeleid en gepromoveerd tot 2e luitenant. In Engeland werd over hem gerapporteerd: *He is enjoying all his training and especially is very handy and uses plenty of common sense when making up charges etc. on map schemes he is quite good and he told me, that he did plenty of similar work e.g. map reading and field craft when he was with the Scout movement in Holland.*

Op 31 mei 1944 werd hij uitgezonden naar Nederland, samen met oud scout Jan Cees Dekkers om contact te maken met het verzet. De Hudson (V9155) van het 161 Special Duties Squadron werd die nacht aangeschoten in de buurt van het vliegveld van Gilze Rijen geraakt door Flak en stortte op 1 juni 1944 neer. Niemand overleefde de crash en ze werden ter plekke begraven.



Op 22 september 1945 werd Jan Kuenen met militaire eer op begraafplaats Duinrust herbegraven. Hij staat vermeld op het herdenkingsmonument aan de Wenckebachstraat. Voor zijn Engelandvaart ontving Kuenen bij koninklijk besluit nr.11 van 29 april 1943 het Kruis van Verdienste.

#### **Meer informatie**

[Gerrit Jan Kuenen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Gerrit Jan Kuenen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Jan Kuenen - Wikipedia](#)

[Gerrit Jan Kuenen \(c.1918 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Kuenen, G.J. | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

[Roll of Honour - Cambridgeshire - Cherry Hinton - Arthur George \(Jack\) Maskall DFM \(roll-of-honour.com\)](#)

[Campo de concentración de Miranda de Ebro - Wikipedia](#)

[Gerrit Jan Kuenen \(Aalten, 13 januari 1918 - Gilze en Rijen, 1 juni 1944\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Jan Kuenen - Nationaal Archief](#)

[Jan Kuenen - Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.