



Jacob Johan (Jaap) Reinking is geboren op 1 februari 1901 in Deventer. Hij ging in 1919 medicijnen studeren in Groningen.

Jaap was actief binnen Scouting. In 1917 werd hij patrouilleleider van de patrouille Jachthonden bij de Afdeling in Zwolle. Twee jaar later moest hij om studieredenen afscheid nemen, maar hij werd vaandrig in 1920. Hij werd daarnaast in 1921 welpenleiding bij de Groningsche Welpen. In 1923 was hij medeorganisator van de Tweede Algemene Voortrekkers bijeenkomst op Kamp Eerde, samen met Piet Telder, Pom van Voorthuisen en Han Rosendaal. Hij werd hopman in Groningen. In 1923 is hij lid van de Voortrekkersraad.

Hij schreef artikelen in De Padvinder, het orgaan van De Nederlandsche Padvinders. Onder andere de rubriek Welpenhoek werd door hem gevuld. In 1924 deed hij mee aan de Gilwell cursus in Ommen. Ook J. Rambonnet was hier één van de deelnemers. Hij wordt in 1924 ook de kampleider van de voorganger van het Noordelijk Pinksterkamp, de 'Broederschap der aanbidders van het Noorderlicht'.



3^{DE} GILWELL LEIDERSCURSUS
ADA'S HOEVE - 9-21 JUNI 1924

In 1930 trouwde hij met E. Woldendorp en ze kregen 3 kinderen. Jaap ging wonen in Zwolle aan de Wilhelminasingel 2 waar hij een huisartsenpraktijk had.



C. Dorsselen, J. Swieringa, H. Harmsen, G. Laman Trip, J. Westels, A. A. de Fremery,
P. van Kleffens, G. de Brum, J. Rambonnet, T. Looze, J. Schaap, Th. Fardine, A. van Voorhiesden, P. Trippelink, I. de Praetere, J. Reinking,
assist., hopen., vaandrig, assistent.
J. Kwant, K. Sillevo, W. van Moesel, W. Pompe.

In 1941 was Jaap assistent districts-commissaris van de NPV in Zwolle.

Jaap heeft een klein Leica fototoestel, waarmee hij de Tweede Wereldoorlog vastlegt. Als chirurg heeft hij meer privileges dan andere Zwollenaren. Zo heeft hij een eigen donkere kamer voor het ontwikkelen van röntgenfoto's van zijn patiënten. In die doka ontwikkelt hij – heimelijk – ook zijn eigen foto's. Foto's die voor vele generaties blijvende getuigen worden van de oorlog. Niemand kan zien dat hij foto's maakt, omdat zijn vrouw twee speciale jassen voor hem heeft gemaakt. De lens van het fototoestel past precies door het knoopsgat van de jas. Met zijn fototoestel veilig op de borst, maakt hij in juni 1943 een foto van zijn zoons Hans en Wim in het Ter Pelkwijkpark, met het verschrikkelijke bord 'Voor Joden verboden' duidelijk in beeld. Op dat moment zijn vrijwel alle joodse Zwollenaren al gedeporteerd.

Hij biedt onderduikers en vluchtelingen een helpende hand, verzorgt schotwonden van geallieerde soldaten, schiet te hulp bij rampen, helpt het verzet aan een gedeelde auto en radioberichten van Radio Oranje, en neemt aan het eind van de oorlog onderduikers in huis. Voor sommige van zijn patiënten schrijft hij een brief waarin staat dat ze 'een zeer besmettelijke ziekte hebben' en dus ongeschikt zijn voor de Arbeitseinsatz.

Hij verhuisde in 1962 naar Luttenberg en is daar overleden op 25 maart 1984.

Meer informatie

[Voor Joden verboden - Anno](#)

Weest Paraat januari 1941

[Jean Jacques Rambonnet - Wikiwand](#)

[PART 1 - JACK EDWARD GIBBS - MEMORIAL - TRIBUTE - VOLLENHOVE - PART 1](#)

[\(teunispats.nl\)](#)

[NRC Handelsblad » 28 maa 1984 - Art. 156 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 34, 1917 » 1917-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 11, 1920 » 1920-11 - Pag. 35 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 16, 04-06-1921 » 04 jun 1921 - Pag. 1 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 8, 1922, no. 20, 12-10-1922 » 12 okt 1922 - Pag. 6 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 11, 23-06-1923 » 23 jun 1923 - Pag. 17 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no. 12, 05-07-1924 » 05 jul 1924 - Pag. 16 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.