



Johannes Petrus Bijland is geboren op 2 september 1920 in Den Haag. Hij was de zoon van Adrianus Bijland en Mathilda Walburg. Johannes had een broer Adrianus (1910) en een zus Mathilda (1912).

Hij kwam op zijn achtste in aanraking met Scouting in het Scheveningse bos in Den Haag. Met vriendjes pestte hij daar altijd scouts en de Akela nodigde hen uit een keer mee te doen. Hij is niet meer weggegaan. Op zijn elfde ontmoete hij Baden Powell. Tijdens de Wereld Jamboree in 1937 mocht hij een hele dag met hem meerijden in een open wagen.

Bijland kwam met zijn kennis van morse en vlaggetekens in het leger bij de Verbindingsdienst en kon in de oorlog helpen gecodeerde berichten te sturen. Hij hielp ook in 1944 twee gedeserteerde Duitse soldaten via Noord-Frankrijk naar Engeland te ontsnappen. Vanuit Frankrijk heeft hij nog mee kunnen helpen bij het Ardennen offensief.

Na de oorlog werd hij welpenleiding. Hij trouwde met Tanneke van der Hor. In september 1960 werd een dochter geboren. In de jaren '60 was hij kampbeheerder van het Gemeentelijk kampeerterrein Ockenburgh in Den Haag.

Hij verhuisde later naar Zeeland waar hij in 1993 een Zilveren Waarderingsteken van Scouting Nederland ontving.

Hij overleed op 28 juli 1997 in Heinkenszand.

## Meer informatie

[Akte - Haags Gemeentearchief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 14 mei 1993 | pagina 37 - Krantenbank Zeeland](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 1 augustus 1997 | pagina 14 - Krantenbank Zeeland](#)

[Leidse Courant | 18 juli 1966 | pagina 2 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 29 juli 1997 | pagina 10 - Krantenbank Zeeland](#)

[Het Binnenhof » 01 okt 1960 - Art. 67 | Delpher](#)

[Akte - Haags Gemeentearchief \(wiewaswie.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.