



Hugo Karel Anna de Vries is geboren op 7 januari 1927 in Blerick. Hij was de zoon van Adrianus Gerardus de Vries en Maria Johanna Leonarda Stappers.

Hugo was gymnasiumstudent aan het Sint Thomascollege in Venlo. In zijn vrije tijd was hij lid van Scouting bij de Sint Jorisgroep. Hugo was muzikaal zeer begaafd.

Tijdens de oorlog zou hij actief in het verzet zijn geweest.

In de Tweede Wereldoorlog was voor tieners in Venlo weinig te doen. Dus vatten vrienden uit de binnenstad het plan op om samen muziek te maken. De instrumenten die ze bespeelden waren accordeon, banjo en gitaar. Over de groepsnaam hoefden ze niet lang na te denken, het werd de Acbangui's, de eerste lettergrepen van hun instrumenten. Op hun repertoire stond onder meer de Amerikaanse evergreen Oh! Susanna. Van Oh, I come from Alabama with my banjo on my knee. Succes werd ook geogst met In het mooie Kalua van de The Kilima Hawaiians. Ze hadden veel plezier samen.



Hij was met zijn ouders kort voor het bombardement van 13 oktober 1944 op de Maasbruggen verhuisd van 'de gevaarlijke kant van de Maas' naar de Nassaustraat. Tijdens het bombardement zou hij boven uit het dakraam hebben gekeken naar de overkomende vliegtuigen. Een bom trof hun huis. Het stoffelijk overschot van Hugo is nooit gevonden. Het bombardement kost 59 mensen het leven. Naast Hugo vindt ook mede bandlid Jan van Kessel de dood. Enkele dagen later raakte gitarist Jo van Wylick bij een luchtaanval blijvend invalide.

In het *Mededeelingenblad der Gemeente Venlo* van 16 oktober 1944 wordt Hugo als vermist vermeld. De overlijdensaangifte is gedaan na de bevrijding op 28 mei 1945 door zijn vader, die verklaarde uit eigen wetenschap daarvan kennis te dragen.

Zijn naam staat op de plaquette in het Valuascollege in Venlo. In het najaar van 2024 wordt aan het Arsenaalplein een monument onthuld met de namen van de dodelijke slachtoffers van de geallieerde luchtaanvallen op de Maasbruggen in oktober en november 1944.

## Meer informatie

[Overlijden Hugo Karel Anna de Vries op 13 oktober 1944 te Venlo / Venlo » Open Archieven](#)

[Historie Venlo - Dodenboek > HKA de Vries](#)

[Historie Venlo - Dodenboek > Bombardement op de Maasbruggen 13 en 15 okt. 1944 vrijdag 13 en zondag 15 oktober 1944](#)

[Floddergatsblog: De Halte XXL van woensdag 17 april 2024 - De Acbangui's \(sefderkx.blogspot.com\)](#)

Foto Hugo de Vries (collectie Gemeentearchief Venlo)

Foto De Acbangui's met linksboven Hugo de Vries (foto Sjraar van Beek sr.)

Foto Nassaustraart na het bombardementen van vrijdag 13 oktober 1944 (collectie Gemeentearchief Venlo)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.