



Adriaan (Adrie) Veldmeijer (ook Veltmeyer) werd geboren op 21 oktober 1922 in Enkhuizen.

In november 1937 werd hij samen met onder andere Jan Kuipers, John Thijs en George Alma in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland* welkom geheten als scout bij groep 1 in Enkhuizen. Ze werden later lid van de Drommedarisstam, een in 1936 opgericht onderdeel van de Nederlandse Padvinders Afdeling Enkhuizen. In 1940 nam hij samen met deze medevoortrekkers en Aad Wonder deel aan zwerftocht.

Adrie was ambtenaar in Enkhuizen. In Enkhuizen waren, net als overal, drie sectoren die het bestaan van de individuele burger beheersten: het Bevolkingsregister, het Arbeidsbureau en de Distributiedienst. Op al deze terreinen waren medewerkers betrokken bij sabotage. Bij de Distributiedienst, die de reguliere voedselverdeling moest organiseren, werd naar vermogen meegerommeld. Begin 1944 speelde de 22-jarige ambtenaar Adrie Veldmeijer een belangrijke rol. Ook de leider van de Enkhuizer LO, de ambtenaar en oud scout Piet Smit, was hierbij betrokken. Adrie Veldmeijer gaat er met 22.253 groene registratiekaarten in 18 dozen vandoor en duikt hierna onder.

Na de oorlog ging Adrie Veldmeijer als vrijwilliger naar 'ons' Indië. Tenslotte vestigde hij zich in Nieuw-Zeeland. Als ambtenaar had hij recht op een Nederlands pensioen. Onvoorstelbaar is het dat voor zijn pensioenopbouw de onderduiktijd niet mocht worden meegerekend. Hij had tenslotte 'vrijwillig' zijn post verlaten en was daarom 'terecht' door burgemeester Broere ontslagen



De Nederlandse Padvinders Afdeling Enkhuizen is later hernoemd in Scouting Mercury en heeft nog steeds een Drommedarisstam .

Meer informatie

Speuren naar Sporen - 75 jaar Scouting in Enkhuizen

[Enkhuizen in oorlogstijd / De voortrekkers die deelnamen aan zwerftocht met de roverscout in 1940: Kroniek van enkhuizen - Uit de oude doos](#)De Tweede Distributiestamkaart in

Enkhuizen; Waarom Adri Veldmeijer moest onderduiken; De Steevast 1995, het jaarboek van Oud Enkhuizen; P.J. de Vries

De Verkenner, november 1937

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.