



Adriaan (Ad) Johan van Haaften werd geboren op 28 december 1920 te Nijmegen. Hij was de zoon van dr. Arie Wouter van Haaften, arts en Antje Pasman. Ze waren thuis met 8 kinderen.

Ad heeft de lagere en de middelbare school normaal doorlopen met van jongsaf als boezemvriend Jan Leppink. Op het Stedelijk Gymnasium was ook Piet Oosterlee één van zijn vrienden.

Ad was samen met Pieter en Ad Boers scout bij de Groenewoudgroep, aangesloten bij de NCVV. Roel Dijkstra was hier leiding en de vader van Piet, Ad Oosterlee, was groepsleider en oubaas. Ad werd voortrekker bij de Batavenstam. In augustus 1939 vond in Mozie Castle, Schotland, de derde World Moot plaats, een internationale bijeenkomst van Voortrekkers. Ad, Piet en Wim Bartels namen hier vanuit Nijmegen aan deel. In "De huifkar", het landelijke maandblad van en voor voortrekkers, schrijft Ad een verslag van de hikes. Ze brachten ook een bezoek aan de District Boy Scouts Association in Stoke-on-Trent. C. Marshall Amor, secretaris en commissaris, schrijft aan de vader van Ad in oktober 1945: *Adriaan was one of a Party of Rovers from seven countries that came to visit us in Stoke in August 1939. Other members of the Party were Piet Oosterlee en Wim Bartels, both from Nijmegen.*

Na zijn middelbare school is Adriaan in Utrecht geneeskunde gaan studeren, net zoals zijn beide broers. Het was in 1939 en hij werd lid van het Utrechts Studenten Corps. Zijn jaarclub was genaamd "de As". Een van zijn clubgenoten was onder andere Harro Begemann. Adriaan heeft geroeid en op de schaats ook twee keer de Friese Elfstedentocht voltooid.



Ad is actief in het verzet. In 1943 duikt hij onder. Samen met zijn Nijmeegse vrienden Piet Oosterlee en Ad Boers hielp hij Engelse piloten via de Biesbosch op weg naar Lissabon, van waar ze naar Engeland konden terugkeren. Op 29 februari 1944 wordt hij gearresteerd en gevangengezet in cel 585 in het Oranjehotel in Scheveningen. Hierna gaat hij op 6 juli 1944 naar kamp Vught. Van daar wordt hij gedeporteerd naar concentratiekamp Buchenwald. Hij is overleden op 29 januari 1945 te Kdo Langenstein-Zwieberge, Sachsen - Anhalt in Duitsland. Zijn familie zet een advertentie om inlichtingen te krijgen over zijn lot.



in *De Gelderlander* van 18 juni 1945 is een overlijdensbericht geplaatst met de volgende tekst: "Na een paar dagen van twijfel hebben wij thans de zekerheid gekregen dat onze lieve zoon, broeder en zwager Adriaan Johan van Haaften, med. cand., oud 24 jaar op 29 januari 1945 in het kamp Buchenwald

is overleden. Hij viel door trouwe plichtsbetrachting. Uit aller naam: Dr. A.W. van Haaften, Nijmegen St Canisiussingel 4."

In 1946 heeft onderwijzer Roel Dijkstra van de Groenewoud groep een in memoriamdienst voor de drie scouts (Pieter Oosterlee, Ad van Haaften en Ad Boers) georganiseerd.

De naam van Adriaan J. van Haaften komt voor op de herdenkingsplaquette van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

Meer informatie

[Adriaan Johan van Haaften \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://AdriaanJohanvanHaaften.oorlogsgravenstichting.nl)

[Adriaan Johan van Haaften | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - A.J. van Haaften](#)

[Enige gegevens mbt Adriaan Johan van Haaften - Oranjehotel ... \(yumpu.com\)](#)

[Dodenboek Oranjehotel Nationaal Archief](#)

[Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 - Uitgeverij Vantilt](#)

[Totenbuch - KZ Buchenwald](#)

[World Scout Moot - Wikipedia](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche](#)

[Padvinderebeweging, jrg 7, 1939, Deel: rover-moot-nummer, no. 84, 1939 » 1939-08 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Adriaan Johan van Haaften | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Adriaan Johan van Haaften \(Nijmegen, 28 december 1920 - Buchenwald, 28 januari 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution \(arolsen-archives.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.