

Matthias Adriaan (Ad) Boers is geboren op 1 juni 1922 in Nijmegen. Hij was de zoon oon van Jacobus Boers en Emilie Snoeck. Zijn vader was wiskundeleraar op de Gemeentelijke HBS in Nijmegen. Ad ving naar het Stedelijk Gymnasium.

Hij was samen met Pieter Oosterlee en Ad van Haaften scout bij de Groenewoudgroep en voortrekker bij de Batavenstam in Nijmegen.

Op 9 september 1940 verhuisde hij naar Groningen, waar hij samen met Pieter medicijnen ging studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Met Pieter was hij ook actief in het verzet.

Ad was één van de leiders van het waarschuwingssysteem onder Groningse studenten voor razzia's. Hij hielp met zijn Nijmeegse Scoutingvrienden Pieter Oosterlee en Ad van Haaften om Engelse piloten via de Biesbosch op weg naar Lissabon, van waar ze naar Engeland konden terugkeren. Hij zou als lid van een inlichtingengroep in Apeldoorn zijn aangehouden. In februari 1943 nam hij samen met zijn collega-student H. Hommes in Groningen het initiatief tot de uitgave van een illegaal blad, dat in juli 1943 als *De Ploeg* - dat zich concentreerde op naoorlogse vraagstukken - verscheen en dat in 1944 een oplage bereikte van 4.000 exemplaren. Het blad werd verspreid via een dertigtal contactpunten in het land. Mogelijk was Pieter Oosterlee zijn Nijmeegse contactpunt.



In januari 1944 verhuisde hij naar Voorst. Tegen het einde van de oorlog werd Boers samen met zijn gastheer Hendrik Willem Jordens wegens spionage gearresteerd. Samen met acht andere lotgenoten werden ze op 29 maart 1945 publiekelijk in de Almelosestraat in Wierden gefusilleerd. Ook in de Rijssensestraat zijn tien mannen doodgeschoten. In beide gevallen was er sprake van een represaille voor sabotage aan wegen en het spoor in de gemeente Wierden en omgeving. Boers en Jordens werden naast elkaar begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Voorst.

In 1946 heeft onderwijzer Roel Dijkstra van de Groenewoud Verkennersgroep een in memoriamdienst voor de drie scouts (Pieter Oosterlee, Ad van Haaften en Ad Boers) georganiseerd. Hij wordt herdacht op het monument aan de Almelosestraat in Wierden.



Zijn naam staat op de herdenkingsplaquette van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Op Molenallee 18 in Posterenk werd een Stolpersteine geplaatst voor hem en Hendrik Willem geplaatst.

