



Aart Jacob Martijn is geboren op 22 november 1919 in Maarn. Hij was de zoon van Gerrit Martijn (1888-1957) en Hendrika van Woudenberg. Zijn ouders trouwden op 3 april 1913 in Langbroek.

Aart kreeg voor de oorlog het boek *De Otters; een padvindersgeschiedenis*, door Chr. van Abcoude cadeau. Dit boek ging over de avonturen van zes jongens die een padvinderspatrouille oprichten. Op 14 juli 1934 vond er op vliegbasis Soesterberg een grote vliegdemostratie plaats. Op de terugweg stelde Jan, de broer van Aart, voor om ook een padvinderspatrouille op te richten. Samen met twee buurjongens en twee schoolvrienden is het tweetal begonnen als patrouille De Otters. De opkomsten draaide ze in een schuur.

De groep sloot aan bij de Nederlandse Padvinders Vereniging in juli 1934. Via het gemeentebestuur van Maarn kregen de jongens hulp, zodat de eerste groep van de afdeling Maarn-Doorn de Rangers van de grond kwam. Peter Brijnen werd in september 1934 voor de functie van scoutsleider en later hopman gevraagd omdat hij oud militair was. Henny's vader was in 1935 voorzitter van de oudercommissie van deze groep. In 1935 werd hun eerste clubhuis 'De Boshut' op de Zonheuvel geopend. De activiteiten die ze verrichtte waren het deelnemen aan wandeltochten, spoorzoeken, zomerkamp en het geven van een uitvoering aan het Doornse publiek. Henny's vader heeft hij op verzoek van de burgemeester ervoor gezorgd dat de nazi sympathieën verdachte Piet Brijnen stopte als hopman bij de Scoutinggroep in Maarn/Doorn. Hij vertelde hem dat het hem speet dat hij niet langer hopman kon zijn omdat hiervoor vereist was dat hij de officiële cursus voor die functie had gevolgd. Hij moest op 23 februari 1935 daarom zijn functie van hopman neerleggen.

Aart werd in 1939 assistent verkennerleider, samen met Henny Idenburg en eind 1940 hopman bij deze groep.

In de eerste oorlogsjaren gingen ze gewoon door, maar in 1941 werd Scouting door de bezetters verboden. Aart Martijn en zijn vrienden gingen in de oorlogsjaren stiekem door als natuurvriendengroep.

De vader van Martijn was tuinbaas op het Landgoed De Hoogt in Maarn. Hij woonde op het terrein in een ambtswoning. In het bos ter hoogte van De Hoogt richtten de Duitsers een munitiedepot in. Aart ging bij zijn vader als tuinknecht werken omdat hij niet in aanmerking wilde komen voor uitzending naar Duitsland. Ondertussen bracht hij het munitie depot in kaart en leverde de tekeningen in bij Van Braam, officier en lid van de OD.

Dankzij het illegale natuurvriendenwerk konden zij na de bevrijding weer aan de slag met de padvinderij. Meteen na de bevrijding kregen de jongens de gelegenheid om in het oude VVV kantoor een ruimte in te richten. Hier melden zich zo veel nieuwe leden aan dat er een na een splitsing vier groepen ontstonden, de Rangers, de Big Two, Kantankey en de Woudlopers. De Woudlopers verhuisde naar Amerongen en de Rangers werden een

Maarnse groep. In 1948 liepen de leden aantallen van de Big two en Kantankey terug, waardoor deze twee groepen werden samengevoegd tot de Thorheimgroep in Doorn.

Aart trouwde met Gerritje de Bruin (1919-1965). Hij is overleden op 22 september 2008 en werd begraven op de nieuwe algemene begraafplaats in Doorn.

Meer informatie

[Geschiedenis Thorheim - Scouting Thorheim Doorn](#)

[bol.com | Vechten voor vrijheid | 9789087040482 | L. Caspers | Boeken](#)

[Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht \(rhczuidoostutrecht.com\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 3, 1939 » 1939-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 11, 1940 » 1940-12 - Pag. 26 | Delpher](#)

[Geboorte Aart Jacob Martijn op 22 november 1919 te Maarn » Open Archieven](#)

[Overlijden Gerritje de Bruin & Aart Jacob Martijn op 18 augustus 1965 te Ermelo » Open Archieven](#)

[Doorn - Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn - A-J-Martijn-19 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.