



Hendrik (Hein) Jan Reems werd in 7 mei 1920 geboren in Hoogland. In 1924 verhuisde hij naar Amersfoort. Hij woonde onder andere aan de Kapelweg waar de gevangenen transporten langs kwamen.

Voor de oorlog was hij scout bij de katholieke Don Bosco groep.

In 1941, na het verbod op Scouting, werd hij bij station Amersfoort gecontroleerd door een Duitser. Hij had zijn padvindersriem nog om en dat was verboden. De riem werd in beslag genomen en Hein moest zijn broek ophouden terwijl hij naar huis liep. Dat was voldoende om naar majoor Ronhaar te gaan, leraar aan de handelsschool en reserveofficier bij het leger en zich via hem aan te sluiten bij het verzet. Hein was net 18.

Zijn eerste verzetswerk was het leveren van een kopie van de tekeningen die hij maakte voor zijn werk op vliegveld Soesterberg aan Majoor Ronhaar. De tekeningen maakte hij voor de aanleg van een CV met een centraal ketelhuis en leidingen naar alle hangers en gebouwen. Hein is in mei 1943 ondergedoken. Zijn verzetswerk bestond voornamelijk uit vervalsen van stempels, bonkaarten en persoonsbewijzen onder andere dankzij de hulp van een echte stempelmaker, die stempels maakte voor de Ortskommandant.



Meer informatie

[Reems, Hein - "Kinderen van Toen"](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.