



Everhardus Johannes Hendrik (Harry) Saathof is geboren op 7 mei 1918 in Ginneken en Bavel.

Hij was een zoon van Everhardus Johannes Saathof, onderwijzer, en Alberdina Kruizinga. Harry volgde het Lager Onderwijs, Mulo, Handelsavondschoon te Breda waar hij het diploma heeft gehaald. Daarna was hij 3 jaar op het kantoor werkzaam bij de N. V. Bredasche Beton en Aannemersmaatschappij te Breda. Na kantoortijd studeerde hij aan de Middelbaar Handelsavondschoon te Breda. In 1937 werd hij opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Op 1 september 1938 is hij ingelijfd bij het 6e Regiment Infanterie te Breda, Specialisten Compagnie Verbindingsafdeling. In september 1938 zwaaide hij af voor zijn eerste oefeningsperiode.

In april 1938 werd hij door Oubaas Agterberg geïnstalleerd als voortrekker bij de Baroniestam van Groep 2 De Baroniegroep uit Breda. Hij kreeg in 1938 zijn volmacht voor assistent welpenleiding bij Groep 3, Engelbert van Nassau (NCPV).

BARONIE-STAM, Breda. Zondagavond, 21 Maart j.l. had in het n.g. "Zaaltje" van de N.D. Herv. Kerk te Ginneken door onzen scheidenden oubaas, Oubaas Agterberg, voor het laatst, de installatie plaats van de Vt Saathoff van de stam der Mauritsgroep (NCPV-breda) en de Vts Reddy Kroon en Schot, der Baronie-stam, in tegenwoordigheid van de D.C. Dr. Schot en verschillende Vts en Vtgasten der beide stammen.

Als reserve dienstplichtig onderofficier was Saathof betrokken bij de strijd tegen de Duitsers in mei 1940. Daarna werd hij aangesteld als grenscommies te Glanerbrug. Op 13 augustus 1942 trad hij in het huwelijk met Dirkje Dilia Bakker. Harry woonde met zijn vrouw in Glanerbrug. In mei 1943 moesten alle militairen zich melden als krijgsgevangenen. Zijn vrouw, Dirkje, ging naar haar ouders. Harry dook onder in de bosrijke omgeving tussen Zundert – Rucphen. Bij het Trappistenklooster bouwde hij een boshut. Later werkte hij bij een boer.

Via Geert Schoonman kwam hij in aanraking met Johannes ter Horst, die hem vanaf het begin, eind 1942, opnam in zijn knokploeg KP-Enschede. Zijn verzetsnaam was 'Harry'. Harry Saathof was betrokken bij tientallen overvallen op distributiekantoren en bevolkingsregisters. Bovendien nam hij deel aan bevrijdingen uit gevangenen onder leiding van Liepke Scheepstra: op 11 mei 1944 de overval op de Koepelgevangenis te Arnhem, waarbij Frits de Zwerver en Henk Kruithof werden bevrijd. Saathof werd daarbij als vermeende arrestant opgebracht door Johannes ter Horst en Geert Schoonman. Bij de Overval op het huis van bewaring te Arnhem op 11 juni 1944, waarbij 56 gevangenen op vrije voeten kwamen, was Saathof niet aanwezig. Wel was hij betrokken bij de voorbereiding waarbij hij gewond raakte.

Saathof overleefde de oorlog. Bij Koninklijk Besluit is aan hem het Kruis van Verdienste uitgereikt. Dit vanwege zijn moedig gedrag:

Hij heeft zich in verband met vijandelijke acties door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend door in de eerste oorlogsjaren een aantal ontsnapte Franse krijgsgevangenen en leden van geallieerde vliegtuigbemanningen van de Oostgrens naar Brabant en over de Zuidgrens te brengen. Persoonlijk nam hij deel aan de geslaagde overval op de Koepel te Arnhem en kreeg op de terugweg bij een vuurgevecht in de buurt van Zutphen een schot door het been. In de sabotage – acties tegen de spoorlijnen en waterwegen naar Duitsland in september 1944 had hij een werkzaam aandeel.

Hij is overleden op 13 juni 2003 in Winterswijk.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindes, jrg 24, 1938, no 1, 1938 » 1938-01 - Pag. 35 | Delpher](#)

[Everhardus Johannes Hendrik Saathof \(1918 - 2003\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Harry Saathof - Wikipedia](#)

[Harry Saathof, een grote held uit Glanerbrug. / Glanerbrug 2e W.O. Joop Schuite, Egbert van de Haar, Memoriam H. Saathof, Geert Schoonman, Brief van | Hennepe.jouwweb.nl](#)

[Saathof, E.J.H. | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindesbeweging, jrg 5, 1937, no. 48, 1937 » 1937-04 - Pag. 11 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.