



Gerrit Paul Edzes wordt geboren op 21 december 1913 in Groningen. Hij was een zoon van Hendrik Edzes en Neeltje Fochens. Zijn moeder overleed in 1919 en zijn vader hertrouwde met Johanna Magrieta Bierling. Hij had een oudere zus Elsinä en een jongere halfbroer Roelof.

De Medusagroep werd in 1912 opgericht door Samuel van Oven, leraar aan de Zeevaartschool. De groep was tot 1924 een watertroep, vernoemd naar het Nederlandse korvet 'Medusa', dat in 1863 door de Japanners onder vuur was genomen. De groep droeg een oranje das en had in 1927 haar clubgebouw op het Prinsenhof. Hier zaten de Groene groep (Voerman), de Oranje Groep (Medusa), de Blauwe Groep (Havik) en later de Grijze Groep (Rabenhaupt). In december 1933 sloot de groep zich aan bij De Padvindersvereniging Nederland (PVN). Gerrit was verkennersleider en later voortrekker bij deze groep.

Al in 1923 werd van waterscoutinggroep Medusa een landgroep gemaakt. In 1932 werd de roep om een nieuwe watergroep in Groningen steeds sterker. Na overleg werd besloten dat de voortrekkersstam van de Medusagroep zich zou afsplitsen om weer een nieuwe watergroep te beginnen en in november 1934 werd Groep 1 De Bevers opgericht. De stamleden waren Gerrit Edzes, Fokko Faber en Jaap van Calker. Egbert Hammingh zou als schipper optreden. De Bevers was de naam van de laatste zeeverkennerstam van de Medusagroep. De groep droeg een zwarte das met een oranje rand, als herinnering aan de Medusagroep. In januari 1935 sloot de groep zich aan bij De Padvindersvereniging



Nederland (PVN) en twee maand later werd de groep officieel geïnstalleerd. Het groepsblad heette Waterklanken en Gerrit was de redacteur. Hij werd stuurman bij de groep en ontving in 1940 zijn volmacht als assistent verkennersleider. Zijn broertje Roelof werd zeeverkennersleider bij de groep. Hun vader was voorzitter van de afdeling Groningen van de PVN.



De broers kwamen uit een familie van boekhandelaars; zij verkochten en vervaardigden ook zelf drukwerk. In de oorlog raakten Gerrit en Roelof betrokken bij het studentenverzet. Zij verspreidden kranten en gebruikten de boekhandel als opslagplaats van voedsel en kleding voor onderduikers. Gerrit speelde bovendien militaire inlichtingen door, bijvoorbeeld plattegronden van het vliegveld Eelde.

Op 20 juni 1944 werden beide broers tegelijkertijd opgepakt voor het drukken van stukken voor het studentenverzet. Beiden hebben gevangen gezeten in Kamp Amersfoort tot 11 oktober 1944. Roelof had kampnummer 2495 en Gerrit 2496. Vervolgens beland Gerrit in Engerhufe, een buitenkamp van concentratiekamp Neuengamme. Hij sterft daar op 31 oktober 1944 aan ondervoeding en kou. Gerrit was de tweede dode sinds het kamp tien dagen daarvoor geopend werd. Hij werd begraven op het Nederlands ereveld te Düsseldorf-Oberbilk.



Na de oorlog verscheen in het groepsblaadje Waterklanken van de Bevers een *In Memoriam*.

Meer informatie

[Gerrit Paul Edzes](#)

[\(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Gerrit Paul Edzes | Digitaal Monument](#)

- [Neuengamme \(vriendenkringneuengamme.nl\)](#)
- [Verschvunden in Deutschland - Imke Müller-Hellmann - Google Boeken](#)
- [Archieven.nl - Edzes, Roelof Bernardus \(Groninger Archieven\)](#)
- [Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 26, 1940, no 4, 1940 » 1940-04 - Pag. 28 | Delpher](#)
- [Waakt; orgaan der Padvindere Vereeniging Nederland, jrg 6, 1939, no 9, 1939 » 1939-10 - Pag. 15 | Delpher](#)
- [Nieuwsblad van het Noorden » 20 apr 1936 - Art. 304 | Delpher](#)
- [Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
- [Hindrik Edzes \(1879-1965\) » Stamboom Ten Have » Genealogie Online](#)

Eens een Bever, altijd een Bever De geschiedenis van een 75-jarige watergroep. 2009.

Groepsfoto van het eerste zomerkamp van de Bevers in 1936 in Friesland.



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.