



Gerrit Arink werd geboren op 16 oktober 1922 als jongste in het gezin van 5 kinderen. Zijn moeder stierf drie maanden na zijn geboorte aan de Spaanse griep. Na haar overlijden zorgden de zussen van zijn vader voor de opvoeding van de kinderen. Hij ging na de lagere school naar de ULO. Hij slaagde in 1938 aan de Ulo en begon thuis mee te helpen.

Gerrit werd als 12-jarige door Jan Wijgerinck gevraagd om een groep verkenners te vormen. Gerrit had daar wel oren naar. Hij mocht van zijn vader kiezen of voor voetballen of voor verkenners. Hij koos voor verkenners. Op zaterdag 29 december 1934 werd in het parochiehuis, het huidige City centrum, twee patrouilles gevormd: Naast de Spechtenpatrouille werd de Uilenpatrouille opgericht waar Gerrit samen met Jos Bonsen en Bernard Kolkman deel uit maakten. Hij werd op 26 februari 1935 als assistent patrouilleleider geïnstalleerd.

Toen op 2 april 1941 Scouting verboden werd door de Duitsers, werd het materiaal opgeslagen in de fabriek van de vader van Jan Wygerinck. De Duitsers hebben uiteindelijk alle tenten in beslag genomen, mogelijk na verraad door een NSB'er. Jan ging met zijn stam, de Sunte Mattenstam, ondergronds verder in de oorlog. Zo gingen ze in 1941 op kamp in het Korenburgerveen. Gerrit was één van de stamleden.

Tijdens de oorlog werkte Gerrit als 20-jarige op het distributiekantoor in Winterswijk. Omdat hij weigerde bonnen te brengen naar Duitse soldaten dreigde de Winterwijkse burgemeester hem naar Duitsland te sturen. Hij moest zich melden in Dortmund, waar hij te werk zou worden gesteld. In Zevenaar stapte hij uit samen met zijn vader. Vervolgens namen ze de trein naar Breda, waar hij tot februari 1944 ondergedoken zat. Hij ging na de bevrijding in het zuiden van het land terug naar Groenlo, maar had blijkbaar niet in de gaten dat Groenlo nog niet bevrijd was. Thuis schrok men daarom van zijn thuiskomst. Vervolgens heeft hij nog een tijdje ondergedoken gezeten bij de familie Blankenburg in Lievelede.

Na de oorlog is Gerrit thuis in de familiezaak gaan werken. Een loodgietersbedrijf, een fietsenzaak en een winkel maakten van hem een druk baasje. Hij bleef zeer actief binnen Scouting en heeft voor zijn vele werk vele onderscheidingen ontvangen waaronder de Gouden Jacobsstaf van de katholieke verkennersbeweging, de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, het gouden waarderingsteken van Scouting Nederland en een pauselijke onderscheiding.

Gerrit is overleden op 10 oktober 2012 in Groenlo.

### **Meer informatie**

Over Pionieren en Avonturen, herinneringen aan 75 jaar scouting Groenlo. 356 pg. 2011

[In memoriam Gerrit Arink \(scoutinggroenlo.nl\)](http://scoutinggroenlo.nl)

[Gerrit Arink - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://scoutpedia.nl)

[Grollenaar Gerrit 'Baas' Arink overleden | Achterhoek | gelderlander.nl](http://achterhoek.gelderlander.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.