



Gerhardus (Gerard) Johannes Henricus Vloedbeld werd in Almelo geboren op 14 november 1919.

Voor de oorlog was hij scout en voortrekker bij de mgr. Nolensgroep in Almelo. De groep had in 1935 drie patrouilles, de

Koekoeken, Eekhoorns en Raven. Gerard zat bij de Eekhoorns. Deze katholieke groep werd in 1932 opgericht door kapelaan Baas van de Gregoriusparochie in Almelo. In 1935 werd begonnen met een welpenhorde. Na de Wereld Jamboree in 1937 volgde een tweede horde en een tweede verkennersgroep met de naam Ludgerusgroep.



Als voortrekker nam hij deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Hij ging als voortrekker op de fiets van Almelo naar Vogelenzang. Zijn vader, meester Vloedbeld, vond dit een goed idee: *'Met dat uitstapje leer je meer en doe je meer ervaring op dan thuis.'* Op de jamboree kwam hij Nico Slettenhaar tegen, die ook uit Almelo kwam. Gerard werd op verschillende plekken aan het werk gezet, als poortwachter, gids, kampvuurleider, foerage hulp en tolk. Het meest bijzondere was dat hij Prins Bernhard mocht begeleiden. Hij bezocht met hem onder andere het kamp van de scouts uit Nederlands Indië.

Gerard werd journalist. Toen nazi-Duitsland Nederland in mei 1940 binnenviel was Gerard dienstplichtig militair in het Nederlandse leger. Hij was op dat moment gelegerd in Utrecht.

De katholieke padvindsters in Almelo gaven in de oorlog illegaal het verzetsblad *De Magneet* uit. De titel betekende in onvervalst Twents: 'mag neet', hetgeen betekent: *'het mag niet'*. Vanaf 1 november 1943 tot en met 14 april 1945 verscheen het blad tweemaandelijks in een oplage tussen de 10 en 40 exemplaren. Het werd getypt en gehectografeerd en de inhoud bestond voornamelijk uit algemene artikelen en mededelingen. Al spoedig werd de bestemming uitgebreid tot de niet-katholieke padvindstersgroepen. De exemplaren werden als een sneeuwbal verspreid. Of Gerard hierbij betrokken was is niet bekend.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde hij van 11 november 1943 tot 2 januari 1945 in De Bilt bij zijn oudste zus en zwager, de familie Thien. Hij was lid van de Verzetsgroep De Bilt. Daarvoor deed hij administratief werk en hij luisterde naar Radio Oranje. De vorderingen van de geallieerden hield hij bij in een dagboek en op landkaarten. Hij maakte daar verslagen van die hij uittikte op stencils, die weer werden vermenigvuldigd op een stencilmachine en in De Bilt en omstreken werden verspreid.

In de nacht van 1 op 2 januari 1945 werd Gerard Vloedbeld door de Duitsers van zijn bed gelicht. Hij was verraden door evacués die tijdelijk bij hem in huis zaten toen Wageningen geëvacueerd moest worden. Bij zijn arrestatie werd het huis doorzocht. Het feit dat de radio speelde, dat het licht brandde, dat hij kaarten van de fronten had getekend en bijgehouden, dat hij lid was (geweest) van Scouting en thuis een logboek van de Wereld Jamboree had, dat hij krantenknipsels verzamelde en een stencilmachine in huis had, vond de Feldgendarmerie zo ernstig dat hij mee moest! Nadat hij gevangen gezeten had, gemarteld en verhoord was in het kantoor van de SD aan de Maliebaan, werd hij verplaatst naar Kamp Amersfoort. Hier werd hij tewerkgesteld bij het Boscommando. Op 31 januari wist hij hier te ontsnappen. Hij ging weer naar Bilthoven. De Verzetsgroep De Bilt zorgde voor valse papieren en zijn zwager gebruikte zijn connecties om transport te regelen via Zwolle naar Almelo. Daar heeft Gerard tot aan de bevrijding van Almelo – 5 april 1945 – ondergedoken gezeten op de zolder van zijn ouderlijk huis.

Gerard overleed in Almelo op 27 december 2012.

De Mgr Nolensgroep en de Ludgerusgroep fuseerden na de oorlog tot de St Walfridusgroep. Deze groep ging steeds meer samenwerken met de meisjesgroep Lidwina. Dit leidde in 1964 tot een samenvoeging naar de John F. Kennedygroep.

Meer informatie

[Gerard Vloedbeld \(1919-2012\) - Wikipedia](#)

[Het oorlogsverhaal dat Gerard Vloedbeld nooit wilde vertellen | Almelo | tubantia.nl](#)

[Meer-klook-as-dapper.pdf \(historischekringdebilt.nl\)](#)

Boek 100 jaar scouting in Overijssel, samen geschiedenis schrijven 2010

[Gerard Vloedbeld \(Almelo, 14 november 1919 - De Bilt, 27 december 2012\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.