



Gerardus (Gerard) Jacobus Veldman is geboren te Noord-Scharwoude op 3 januari 1918. Hij was slager van beroep. Gerard is samen met Fritz Conijn een van de belangrijkste verzetslieden van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO)-Alkmaar. Beiden zoeken uitbreiding van de groep via de Katholieke Verkenners.

Verschillende scouts uit Alkmaar worden actief in het verzet zoals Jan en Hennie Hoberg, Nel Lind, André van Elburg, Gerard Veldman, Jaap Vlas, Herman Bak, Fritz Conijn, Doeko Bosscher en Emile en Herman Wagenaar.

'De aap is los.' Iedereen die dinsdag 10 oktober 1944 naar Radio Oranje luistert hoort deze vreemde boodschap. Het is een dropping code. Die nacht zullen de Britten een nieuwe wapen zending lossen boven het afwerpterrein Lobster in de Wogmeer. Verzetslieden staan daar klaar om de pakketten te verzamelen, maar de dropping blijkt uitgelekt. De nacht mondt uit in een bloedbad: de Slag bij Rustenburg. Er ontstond een hevig vuurgevecht tussen de verzetsgroep en Duitse militairen. Bij dit vuurgevecht kwam Gerard Veldman ter plekke om het leven, een tweede man viel gewond in handen van de Duitsers. De anderen wisten te vluchten naar boerderij Houtlust in Ursem in de Schermer. Zij werden hier echter gevonden en direct neergeschoten.

Gerard is 26 jaar geworden en ligt begraven op de R.K. Begraafplaats in Alkmaar. Hij ontving het Verzetsherdenkingskruis.



## Meer informatie

[Gerardus Jacobus Veldman | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Gerardus Jacobus Veldman \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Het verzet - Fritz Conijn \(tweede-wereldoorlog.org\)](#)

[Verzetslieden genadeloos in de val gelokt - ONH](#)

[Ursem, monument 'Slag bij Rustenburg' - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Vijf donkere jaren - Canon van Nederland](#)

[Beeldbank \(regionaalarchiefalkmaar.nl\)](#)

[Verzetsherdenkingskruis \(geni.com\)](#)