



Geerthardus (Gerard) Cornelius Lammers wordt geboren op 10 juni 1913 in Assen. Hij was de zoon van Rutger Arend Lammers en Foskea Post. Zijn vader was notaris in Gieten.

Gerard Lammers ging in Gieten naar de lagere school en daarna doorliep hij het gymnasium in Assen.

Op 4 februari 1911 wordt in Assen een padvindergroep opgericht. Na een paar maand, op 8 juli 1911, worden de eerste Asser padvinders geïnstalleerd. Hiervoor was zelfs een lid van het Hoofdbestuur naar Assen afgereisd. In de begin periode waren verschillende officieren van het Asser garnizoen bij de leiding actief waardoor de activiteiten een militaristisch tintje hadden. De groep kwam eerst samen in het Koetshuis van Lels, maar nadat commissaris van de Koningin Linthorst Homan betrokken raakte bij Scouting, ging de groep naar het Koetshuis van Linthorst Homan aan de Kloosterstraat. Groep 1 heette in eerste instantie de Hunnen. De groep wordt later hernoemd in de Zwervers. Gerard is in 1928 verkenners bij de groep en vlak voor de oorlog voortrekker. Op de foto is hij de vierde van links.



Hij ging aan de Rijksuniversiteit Groningen rechten studeren en werd er lid van Vindicat. Daarnaast voetbalde Gerard in het studenteneftal 'Forward'. In 1939 behaalde hij zijn titel. Tijdens zijn studie in Groningen werd Gerard vanaf 1932 assistent welpenleider bij Groep 2 de Rabenhauptgroep. In hetzelfde jaar werd Gerard goedgekeurd voor de militaire dienst maar hij kreeg uitstel vanwege zijn studie. Na zijn afstuderen moest hij alsnog onder de wapenen. Omdat hij kon paardrijden werd hij ingedeeld bij het 4e Regiment bereden Veldartillerie. Enkele weken na de capitulatie ging hij met Groot Verlof.

Gerard trouwde op 23 december 1940 met Tjarkje Wilhelmina Bleeker uit Usquert. Het paar ging in Gieten wonen, aan de Asserstraat. Ze kregen twee dochters: Juliana (1942) en Foskina (1944). Vanaf januari 1943 was Lammers als advocaat verbonden aan de Drentse Balie.

Hij zette zich al vroeg in de oorlog in voor het Nationaal Steunfonds en was als voormalig militair ook actief in de Ordedienst (OD). Daarnaast sloot hij zich aan bij de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en onderhield hij contacten met Landelijke Knokploegen. Ook was hij betrokken bij het illegale blad 'Je Maintiendrai'. Lammers ving berichten op via de Engelse radio en speelde die door naar de redactie.

In juni 1944 werd de hele organisatie rond 'Je Maintiendrai' opgerold. Gerard Lammers werd op 16 juni in zijn woning aan de Asserstraat door landwachters gearresteerd. Hij werd naar Assen gebracht en vandaar naar Kamp Amersfoort getransporteerd. Hij kreeg kampnummer 2499. Op 11 oktober 1944 werd Lammers doorgevoerd naar concentratiekamp Neuengamme en vandaar ging het naar Husum en vervolgens naar Ladelund in Sleeswijk-Holstein. In Husum moest Lammers tankvallen graven. Door het zware werk, slechte voeding en onvoldoende kleding werd hij verzwakt. In Ladelund liep hij een ernstige longontsteking op. Medicijnen waren er niet. Op 24 november 1944 overleed Gerard aan de gevolgen van longontsteking. Hij werd 31 jaar.

Hij ligt begraven op het Neuer Friedhof K.Z. Anlage te Ladelund. Zijn vrouw hertrouwde en vertrok naar Indonesië.

Hij wordt herdacht op een plaquette in het Paleis van Justitie te Amsterdam dat is opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan zeventig leden van de orde van advocaten die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Zijn naam staat ook op de gedenkplaquettes in het Academiegebouw te Groningen die zijn opgericht ter nagedachtenis aan de studenten en hoogleraren, ambtenaren en oud-studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.



Meer informatie

[Geerthardus Cornelius Lammers \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Geerthardus Cornelius Lammers | Digitaal Monument Neuengamme \(vriendenkringneuengamme.nl\)](http://digitaalmonumentneuengamme.nl)

Gieten, namen op de steen, H. Kuik en W. van der Neut-Legemaat, Het Drentse Boek, 1994
[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindes, jrg 16, 1932, no 11, 1932 » 1932-12 - Pag. 18 | Delpher](#)

[Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 963854 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 989304 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen Fotoalbum](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.