

## George van Medenbach de Rooij



Johan George Alexander van Medenbach de Rooij werd geboren op 14 juni 1906 in Djokjakarta, NOI. Hij was de zoon van Johannes Jacobus van Medenbach de Rooij (1867-1957) en Christina Baumgarten (1879-1936). Zijn vader was eerder getrouwd met Adriana Wilhelmina Frederika Kraag (1871-1903). Hij had een broer Eduard (1899). Voor de oorlog woonde hij in Bilthoven

Zes geestdriftige jongens legden in 1921 onder leiding van patrouille leider Wim Goudswaard de grondslag voor een Scoutinggroep in Bilthoven. Op 27 mei 1922 werd in Bilthoven een afdeling van de NPV opgericht. Zij noemen zich eenvoudig *Vereeniging De Nederlandsche Padvindere afdeling Bilthoven*. Tijdens de leiding van hopman Sicherer en Jhr. G.J. van Holthe breidde de groep gestaag uit. In 1927 was George vaandrig (scoutsleiding) en in de jaren '30 was hij hopman bij deze groep. Eind jaren '20 studeerde hij medicijnen. Hij was ook trainer en assistent districtscommissaris voor voortrekkers in district Utrecht. Tijdens de Wereld Jamboree in 1937 was hij assistent van de Jamboreeleiding. Het clubhuis van de groep heette *Het Mierennest*.

George was hij inspecteur bij de levensverzekeringsmaatschappij. Hij trouwde op 30 november 1935 in Bilthoven met Anne Kerstijne Bakker (1915). In de Sumatra Post verscheen hun trouwfoto. Ze kregen een kind.

Tijdens de meidagen van 1940 was George eerste luitenant bij de inlichtingendienst G.S. IIIc en was gestationeerd in het postkantoor in Rotterdam. Hij overleefde het bombardement en begon direct na de capitulatie met het organiseren van een groep mensen om in verzet te komen. Eén van zijn beste vrienden, dr Meindert Brouwer, sloot zich ook aan bij deze verzetsgroep. George was één van de belangrijkste organisatoren bij het opzetten van illegale groepen in driekwart van Nederland en had een belangrijke rol bij de oprichting van de Orde Dienst (OD). Hij gaf leiding aan een belangrijke spionagegroep in Midden-Nederland. Aan deze groep was een zendstation in Amersfoort verbonden en ze werkten samen met de inlichtingendienst in Engeland. Zijn groep was één van de eerste met een sabotageploeg die meerdere grote sabotage acties uitvoerde. Op 18 april 1941 werd op de heide bij Soesterberg een depot opgeblazen, waarbij voor miljoenen aan munitie, bestemd voor bombardementen van Engeland, in de lucht vloog.



HET BRUIDSPAAR VAN DEN DAG.—Te Bilthoven is het huwelijk voltrokken tusschen den heer J. G. A. van Medenbach de Rooij, hopman der Nederlandsche Padvinderevereeniging, en mej. A. K. Bakker. — Vrienden en kennissen brachten het bruidspaar in een ouderwetsche „malloach" naar het stadhuis.

Zijn netwerk had links met Tjamko Bootsma. Ook Tony Fauchey was hierbij aangesloten. Ook zij hielden zich bezig met spionage activiteiten en het in veiligheid brengen van neergestorte geallieerde piloten. George werd gearresteerd op 5 mei 1942 wegens spionage

en kwam terecht in het Oranjehotel waar hij werd verhoord. Omdat het Oranjehotel te vol werd, werden een deel van de gevangenen naar Maastricht getransporteerd, waaronder George en Tony, maar ook twee leden van het Oranjeverdendel, Frits Huysman en Tjamko.

In Maastricht werden de gevangenen opgesloten in het Minnebroedersklooster aan de Tongersestraat. Daar vond ook het spionage proces plaats. Op 22 april 1942 werd het vonnis geveld. Van de 33 verzetslieden die terecht stonden werden er 25 ter dood veroordeeld waaronder Tony Fauchey en George van Medenbach de Rooij. Vier verdachten werden vrijgesproken en vier werden tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. Dit gold voor Frits en Tjamko. Tony zat in de cel naast Frits. Tony wilde graag als volwaardig scout worden opgeleid. Frits installeerde hem en 'zo is hij toch met de belofte gefusilleerd', zei Frits na de oorlog. Op zaterdag 9 mei werden de ter dood veroordeelden op de trein naar Duitsland gezet en kwamen zondag aan in het concentratiekamp Sachsenhausen bij Oranienburg. De volgende ochtend op 11 mei 1942 werden ze gefusilleerd.

George ontving postuum het Bronzen Kruis. In de toelichting staat: *heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in 1940, onmiddellijk na de capitulatie, zich aan de militaire inlichtingendienst te wijden. Daarbij spoedig beschikkend over een zender en een koerier verbinding met Engeland te verkrijgen dat zeer belangrijke militaire rapporten en gegevens over de vijand konden worden verzonden. Tenslotte door, na in mei 1941 ten gevolge van deze werkzaamheden te zijn gevangen genomen, tijdens het proces blijk te geven van grote zwijgzaamheid, totdat hij, waarschijnlijk op 11 mei 1942, in Duitsland werd gefusilleerd. Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogsvoering en de Nederlandse Regering.*

In het illegale blad *De Vrije Jacht* van Ton Koot, wordt in juni 1945 een overzicht gegeven van scouts die de oorlog niet hebben overleefd.



Op 11 mei 2007 werd in Maastricht een monument

onthuld, als vervanging van de plaquette welke bij de sloot van het naastgelegen verzorgingshuis Lenculenhof onder de slopershamer was vernield: *Op deze plek bevond zich van 1856 tot 1970 een Franciscaner klooster. In 1941 werd het gebouw door de Duitse bezetter gevorderd en omgebouwd tot gevangenis. In april 1943 vond in de refter het Maastrichtse O.D. proces plaats. Na ter dood veroordeeld te zijn werden vierentwintig verzetslieden vanhier naar concentratiekamp Sachsenhausen (Duitsland) gevoerd en aldaar in de vroege ochtend van 11 mei 1942 om het leven gebracht.*

In Bilthoven worden Tony Fauchey, George van Medenbach de Rooij en Jacob Sickenga vermeld als verzetsstrijders die gevangen genomen zijn en naar een gevorderd klooster in Maastricht werden overgebracht.

Volgens een artikel uit 1951 in het Nieuw Utrechtsch dagblad, waren meerdere leden uit de groep actief in het verzet. De eerste Bilthovense N.P.V. groep is na de oorlog vernoemd naar

George en kreeg de naam Van Medenbach de Rooy groep. Het clubhuis waar de groep voor de oorlog gebruik van maakte werd in de oorlog door de bezetter gesloopt. Nadat de groep de eerste jaren na de oorlog in een tijdelijke huisvesting zaten, werd een nieuw clubhuis gebouwd dat het Van Medenbach de Rooyhuis genoemd werd. De groep heeft het vijftigjarig jubileum net niet gehaald. In 1971 was men bij gebrek aan leiding gedwongen de groep te liquideren. Het clubhuis is overgegaan naar de Rover Crofts Groep.



## Meer informatie

[Johan George Alexander van Medenbach de Rooij \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Johannes George Alexander van Medenbach de Rooy | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog](#)

[De Sumatra post » 03 jan 1936 - Art. 200 | Delpher](#)

[Johan George Alexander van Medenbach de Rooij \(1\) : genealogie per Arie RODENBURG \(rodenba\) - Geneanet](#)

[Johannes Jacobus van Medenbach de Rooij \(1\) : genealogie per Arie RODENBURG \(rodenba\) - Geneanet](#)

[Rover Crofts Groep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Over het monument Jan Steenlaan is weinig bekend \(vierklank.nl\)](#)

[Herdenkingsmonument van Bilthoven - Wikipedia](#)

[DBG Juni 2002.pdf](#)

[Een inventaris van het verenigingsleven | Nationaal Archief](#)

[DBG-Het-verzet-in-onze-gemeente.pdf \(historischekringdebilt.nl\)](#)

[HH153\\_03\\_Kampgids.pdf \(hv-hb.nl\)](#)

[Het Leidersblad 1927, 1928](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 16, 1932, no 9, 1932 » 1932-10 - Pag. 16 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 24, 1938, no 4, 1938 » 1938-04 - Pag. 26 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 26, 1940, no 1, 1940 » 1940-01 - Pag. 22 | Delpher](#)

[OORLOGSMONUMENTEN in Maastricht \(maastrichtsegevelstenen.nl\)](#)

[Oorlogsmonument Bilthoven - Bilthoven - TracesOfWar.nl](#)

[Oorlogsmonumenten \(maastrichtsegevelstenen.nl\)](#)

[gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

[Archieven.nl - 1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[De zender van Brouwer \(weggum.com\)](#)

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 30 okt 1951 - Art. 108 | Delpher](#)



[Johannes George Alexander van Medenbach de Rooij | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)  
[George van Medenbach de Rooij - Scoutpedia.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.