



Fritz Gerhard Marie Conijn is geboren in Alkmaar op 27 juni 1923. Zoon van Gerhardus Adrianus Conijn, houthandelaar, en Martha Maria Schröder.

Als welp is hij lid van de Kaninefaten. Zijn zus Dicky is hier Akela en zijn toekomstige zwager Doeko Bosscher is lid van de stam. Vanaf 1932 worden Katholieke verkennersgroepen opgericht en Dicky en hij worden lid van de Dominicusgroep waar zij Akela wordt en Fritz in 1935 als verkenners wordt geïnstalleerd.

Als scholier aan het RK Lyceum Pertrus Canisius te Alkmaar zamelde hij al geld in voor de familie van zeelieden in geallieerde dienst (de zeemanspot) en onderhield contacten met het Nationaal Steunfonds (NSF). Hij is met zijn Scoutinggroep actief met het helpen onderbrengen van evacuees uit Amersfoort en in juni 1940 organiseren ze een succesvolle geldinzamelactie voor de slachtoffers van de bombardementen in Rotterdam, door frites te bakken en te verkopen onder andere vanuit het huis van de familie Conijn. Na het verbod op Scouting in 1941 worden de clubhuizen gebruikt door de nationale Jeugdstorm, waaronder het gebouw van de Dominicusgroep. De jeugdstorm heeft niet lang plezier gehad van de gebouwen want de clubhuizen van de padvindsters en verkennersgroepen werden stelselmatig een voor een inbrand gestoken door de morele eigenaren die een verzetsdaad wilden stellen.

Fritz komt op zeer jonge leeftijd in aanraking met het verzet en wordt al snel op zeventienjarige leeftijd een van de belangrijkste verzetslieden van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO)-Alkmaar, samen met zijn zwager Doeko Bosscher en Gerard Veldman. Beiden zoeken uitbreiding van de groep bij katholieke scouts, waardoor de LO in Alkmaar een andere godsdienstige signatuur heeft dan de meeste andere afdelingen in de regio. De LO Alkmaar maakt daarbij deel uit van het door Walraven (Wally) van Hall in 1942 opgerichte NSF.

Verschillende scouts uit Alkmaar worden actief in het verzet zoals [Jan](#) en [Hennie](#) Hoberg, [Nel Lind](#), [André van Elburg](#), [Gerard Veldman](#), [Jaap Vlas](#), [Herman Bak](#), [Fritz Conijn](#), [Doeko Bosscher](#) en [Emile](#) en [Herman Wagenaar](#).

Fritz legt ook contacten buiten Alkmaar, onder andere met Cornelis Wagenaar, bloembollenhandelaar en oprichter van de LO Heerhugowaard en Langedijk. Verzetslieden van de groep van Fritz zijn dan Herman Bak, Martin van Engelen, Gerard Veldman, Tinus Niele en J. Plas. Allemaal verzetslieden die op eigen initiatief al verzetsdaden hadden gepleegd. Fritz had verschillende schuilnamen: 'Fritz von Alkmar', 'Fritz', 'de Haas', 'Rikus', 'Roel', of 'Vermeulen'.

In maart 1944 staat Fritz weer voorop bij de oprichting van de Knokploeg (KP) in Alkmaar. Hij heeft al elders in het land bij overvallen geassisteerd en zodoende ervaring opgedaan. De KP-Alkmaar pleegt overvallen op de distributiekantoren van Venhuizen en Heiloo, op een Sicherheitsdienst (SD)-flat in Alkmaar en op twee politiebureaus, om aan wapens te komen.

Op 19 augustus 1944 wordt Fritz door verraad opgepakt. Op 6 september 1944 wordt hij samen met twee verzetsvrienden in Kamp Vught om het leven gebracht. Hij is dan 21 jaar.

Hij ontving postuum het Verzetskruis 1940 - 1945.

Meer informatie

[Conijn, Fritz | Nationaal Monument Kamp Vught \(nmkampvught.nl\)](#)

[Fritz Conijn - Wikipedia](#)

[Fritz Gerhard Marie Conijn \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Fritz Gerard Marie Conijn | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Conijn, Fritz Gerhard Marie \(1923-1944\) | Westfries Biografisch](#)

[Woordenboek \(WBW\) | Westfries Genootschap](#)

[FRITZ CONIJN \(22\) | MUIZENEST](#)

[Zondag - RD.nl](#)

[Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Het verzet - Fritz](#)

[Conijn \(tweede-wereldoorlog.org\)](#)

[Vijf donkere jaren - Canon van Nederland](#)

[Geschiedenis - Scouting Don Bosco in Alkmaar](#)

[\(donboscogroep.nl\)](#)

Weest Paraat 1938

[Haast om te sterven: het korte leven van Fritz Conijn:](#)

[Bosscher, Doeko, Bosscher, Doeko: Amazon.nl](#)

[Verzetskruis - Wikipedia](#)

