



Frits Herbert Jordens (ook Jordens of Lordens) is geboren in Arnhem op 21 juni 1919. Hij was de zoon van bankier Peter Jan Abraham Jordens en Gijsberta Hermina Stroink.

Hij was in 1932, samen met zijn boezemvriend Ernest van Tricht, lid van padvindergroep De Velpsche Woudlopers. Deze groep werd opgericht in 1919. Hij was assistent patrouilleleider van de Kievitenpatrouille. In de zomer nam hij met zijn groep deel aan het Nationaal Kamp in Wassenaar. Toen na de zomer een aantal scouts stopten door studie en verhuizing, werden de patrouilles opnieuw ingedeeld. Frits ging over naar de Vossenpatrouille en werd daar assistent patrouilleleider. Zijn vriend Ernest werd de patrouilleleider. Frits kampeerde tijdens zijn jeugd veel op landgoed Eerde bij Ommen en was bekend met de familie Van Pallandt en Titus Leeser. Hij was samen met Ernest lid van de Arnhemsche Hockeyclub, net als Hans en Bert Kuik en Annet Tromp Meester, oud kabouter in Velp.

Aan het begin van de bezetting was Jordens rechtenstudent aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1942 eisten de machthebbers de namenregisters van alle studenten aan deze universiteit op. Deze registers dreigden gebruikt te worden voor tewerkstellingen in Duitsland en daarop stak Jordens met enkele anderen in de nacht van 12 op 13 december 1942 de administratie in het Academiegebouw in brand. Jordens was daarnaast samen met zijn vriendin Anne Maclaine Pont actief voor het Utrechts Kindercomité. Jordens was betrokken bij het onderbrengen van Joodse kinderen op Landgoed Eerde bij Ommen en hielp bij de ontsnapping van neergekomen piloten. Hij was bevriend Paul Terwindt uit Arnhem en betrok hem bij zijn verzetsactiviteiten.

Het Kindercomité werd in de zomer van 1942 opgezet door Jan Meulenbelt en Rut Matthijsen. Enkele honderden Amsterdamse kinderen konden via deze organisatie en de Amsterdamse Studentengroep door het gehele land onderduiken. Het Kindercomité bestond vooral uit Utrechtse studenten van de - door de bezetter gesloten - universiteit. Naast de circa 400 kinderen die konden onderduiken, werden ook een aantal volwassenen ondergebracht. Om na afloop van de oorlog de kinderen weer op te kunnen sporen, werd een minutieuze administratie bijgehouden. Deze was veilig ondergebracht in het rooms-katholieke Aartsbisschoppelijk Paleis van aartsbisschop Johannes de Jong aan de Utrechtse Maliebaan. Illegale uitgeverij De Bezige Bij was actief om met haar uitgaven geld te genereren voor het Utrechts Kindercomité. De eerste uitgaven werden in Utrecht gerealiseerd, maar al snel verhuisden de activiteiten naar Amsterdam.



Op 2 augustus 1943 werden Frits Jordens en Anne Maclaine Pont door medeverzetsstrijder Geert Lubberhuizen 'in de echt verbonden'. Lubberhuizen vulde op hun persoonsbewijzen in dat ze getrouwd waren. Ze verhuisden naar Amsterdam, en bleven naast hun illegale werk voor geallieerde piloten ook actief voor het Kindercomité.

Een aantal kinderen zijn tijdens de oorlog toch opgepakt en een aantal leden van het Kindercomité kwam om. De naam voor deze groep is pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Op 2 maart 1944 werd Jordens in het Belgische Hasselt ontdekt toen hij piloten wegbracht en hij werd bij zijn vluchtpoging doodgeschoten.

Na de oorlog werd Jordens op verzoek van zijn vriendin en met toestemming van de betreffende autoriteiten, herbegraven op Eerde, waar hij altijd graag verbleef. Titus Leeser, die tijdens de oorlog op Eerde woonde, beitelde in de plaat op de steen die op het graf staat, de laatste twee regels van het sonnet: "*Le dormeur du val*" (de slaper in het dal) van de Franse dichter Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891): *‘Hij slaapt rustig in de zon, de hand op de borst; hij heeft rode gaten aan de rechterzijde’*.



Zijn naam staat op het monument in het Academiegebouw van de Utrechtse Universiteit.

Het door Lubberhuizen 'gesloten' huwelijk werd na de oorlog bij vonnis van de Raad voor het Rechtsherstel rechtmatig verklaard, zodat Anne 'in vermogens- en/of erfrechtelijk opzicht gelijkgesteld' werd 'met de weduwe van Frits Jordens'. Anne overleed in 1969.

Aan Frits Herbert Jordens (1919-1943) en Anna Maclaine Pont (1916-1969) is op 2 september 2021 postuum de Yad Vashem onderscheiding Rechtvaardige onder de Volkeren uitgereikt.

Meer informatie

[Frits Jordens - Wikipedia](#)

[Jordens, Frits - TracesOfWar.nl](#)

[Frits Herbert Jordens \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Frits Herbert Jordens | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Reggesafari](#)

[Handige downloads - Feestgids - Labelterrein Landgoed Eerde \(scouting.nl\)](#)

[Op de golfbaan van Rozendaal werden in 1944 twee jonge hockeyers doodgeschoten - Sportgeschiedenis](#)

[Utrechts Kindercomité - Utrecht children's Committee \(geni.com\)](#)

[Yad Vashem postuum uitgereikt aan studentenstel Frits Jordens-Anna Maclaine Pont voor redden levens Joodse medeburgers - OudOmmen.nl » Webarchief » OudOmmen.nl »](#)

[Archief](#)

[Yad Vashem onderscheiding voor Frits Jordens en Anna Maclaine Pont – Wie waren zij? - OudOmmen.nl » Webarchief » OudOmmen.nl » Archief](#)

[Jordens Frits ; Girlfriend: Maclaine Pont Anna \(yadvashem.org\)](#)

[Utrechtse studenten in het verzet: Frits Jordens en Anne Maclaine Pont - Nieuws - Universiteit Utrecht \(uu.nl\)](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 18, 1932, no. 10, 1932 »](#)
[1932-10 - Pag. 41 | Delpher](#)

[De Bezige Bij - Wikipedia](#)
[gevaarlijk-drukwerk-pdf.pdf](#)

[Utrecht, monument in het Academiegebouw - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.