

Frits Campagne werd geboren op 10 september 1921 in Amsterdam.

In verband met vermoede sabotagedaden aan leidingen en kabels tijdens de Tweede Wereldoorlog werden burgers door de Duitse bezetting verplicht 's nachts te fungeren als zogenaamde kabelwachters. In de wintertijd voorwaar geen pretje! Frits, hopman bij Scouting in Zandvoort, was een van hen.

Hij was actief in het verzet en vertrok later in de oorlog naar Engeland als Engelandvaarder. Frits ontving na de oorlog het Verzetshedenkingskruis.

Frits overleed op 4 augustus 1995 en ligt begraven in Soesterberg.

Meer informatie

[Soesterberg - Begraafplaats - Frits-Campagne-1921-1995 - gra \(online-begraafplaatsen.nl\)](http://Soesterberg-Begraafplaats-Frits-Campagne-1921-1995-gra(online-begraafplaatsen.nl))

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](http://Verzetshedenkingskruis(geni.com))

[Uitgeverij Europese Bibliotheek | Kent u ze nog de Zandvoorters deel 2-Zandvoort-Noord-Holland | boeken | alfabetisch-overzicht \(europese-bibliotheek.nl\)](http://UitgeverijEuropeseBibliotheek|KentuzenogdeZandvoortersdeel2-Zandvoort-Noord-Holland|boeken|alfabetisch-overzicht(europese-bibliotheek.nl))

[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 \(geni.com\)](http://Engelandvaarderserelijst1940-1945(geni.com))

