

Fritjof Dudok van Heel



Fritjof Dudok van Heel is op 19 april 1918 geboren in Semarang, NOI. Hij was de zoon van Sebastien Abraham Corneille Dudok van Heel en Johanna Maria Siebers. Hij had drie broers, Abraham Everardus (1915), Thorvald (1921) en Sebastien (Bas) Abraham Corneille (1925) en een zusje Amunda (Mum) Baldine (1926). Zijn vader was administrateur van een suikerfabriek in de buurt van Kendal, ten westen van Semarang. Het gezin keerde na de beurs crash van 1929 naar Europa terug en vestigde zich in 1932 in Bussum.

In zijn vrije tijd was Fritjof samen met zijn broertje Bas actief bij Scouting in Bussum. In 1929 vond op het Arrowe Park in de buurt van Liverpool de 3e Wereld Jamboree plaats. Scouting Erica uit Bussum was daar met een groep verkenners aanwezig. De groep werd hierna te groot en in 1930 werd besloten een deel van de groep af te splitsen onder leiding van Hopman Johannes Nicolaas Kwant. Deze groep werd vernoemd naar het park van de Jamboree, de Arrowe groep en hun logo was het logo van de Jamboree. Ze kregen een clubhuis aan de Meerweg. De groep begon als landscoutinggroep, maar al snel gingen ze ook varen op de Loosdrechtse plassen en werd naast de landtroep ook een zeeverkennerstroep opgericht.



De verkenners van de Zwaluwenpatrouille waren allemaal leerlingen die op de Gooische HBS zaten. Met een leraar van die school gingen zij regelmatig zeilen, waardoor ze met het waterwerk vertrouwd raakten. Toen die leraar in 1933 zijn boot aan de groep te koop aanbood ging die patrouille verder als aparte zeeverkennerstroep. Ook andere leden van de groep voelden wel voor het zeeverkennen. De regel werd ingesteld dat dit kon, mits men tenminste 14 jaar en verkenner 2e klas was. Zo ging het zeilen niet ten koste van andere verkennervaardigheden.

Fritjof was actief bij de Arrowegroep en werd daar onder andere patrouilleleider. In 1935 werd hij bootsman bij de zeeverkennerstroep van de groep. Twee jaar later ging hij over naar de stam en werd zeeverkenner-voortrekker bij de Oomes stam van de Arrowe groep. Ook zijn broertje Bas was lid van de Arrowegroep en werd later zeeverkenner. Fritjof leidde onder andere Hans Weijer op als verkenner derde klasse.

In de zomer van 1938 behaalde Fritjof zijn diploma HBS-B aan het Christelijk Lyceum in Bussum. Aanvankelijk was hij vrijgesteld van militaire dienst vanwege 'broederdienst', maar die vrijstelling kwam door de oorlogsdreiging te vervallen. Vanaf 10 oktober 1938 werd hij opgeroepen en op 2 januari 1939 kwam hij bij het 1e Regiment Huzaren. Hij werd geplaatst op het depot van de cavalerie in Amersfoort. Als kornet was hij in de meidagen van 1940 commandant van het 3e peloton van het 3e eskadron van het 4e regiment Huzaren. Dat was

gelegerd in Winssen, iets ten westen van Nijmegen in Gelderland. Hij verloofde zich met Elisabeth (Bé) der Kinderen.

Na de capitulatie ging hij het verzet in. Fritjof vertelde bijna nooit iets over zijn activiteiten in het verzet. Uit veiligheidsredenen natuurlijk. Soms was hij dagen weg. Zijn verloofde Bé is achter Fritjofs activiteiten gekomen door zelf onderzoek te doen na de oorlog. Fritjof maakte deel uit van de Ordedienst (OD), die aan het begin van de oorlog was ontstaan. De baas was Johan Schimmelpenninck, die een "voorlopig bewind" wilde dat na de oorlog de orde en rust in ons land moest bewaren.



Schimmelpenninck had voor besprekingen leiders en voor zijn beveiliging adjudanten nodig, die tevens als koerier konden optreden. Fritjof werd door een andere leider, Doggen, gevraagd om bij de OD te komen.

Hij werd als koerier in Limburg en Gelderland ingezet. Later als koerier in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De Duitsers wisten vrijwel niets van het bestaan van de OD af. Ook niet dat deze een eventuele Engelse invasie zou gaan ondersteunen. Door stom toeval werd het bestaan ontdekt toen de Duitsers op zoek waren naar illegale bladen. Dit gebeurde in maart 1942 en al snel werden zo'n 130 leden van de OD gearresteerd. Vijfentachtig van hen werden verhoord tijdens het eerste OD-proces, dat van maart tot november duurde.

Nadat Schimmelpenninck ook was gearresteerd, kwamen Fritjof en enkele anderen bijeen om over de toekomst van de OD te praten. Besloten werd, dat de OD zou blijven voortbestaan, ondanks de vele arrestaties. In mei 1942 nam Fritjof de documenten (het archief) van de OD over om ze te gaan ordenen. Op 14 juli 1942 liep hij met zijn werkzaamheden voor de OD tegen de lamp. Hij werd gearresteerd in hotel Poolen in Amsterdam en zat in cel nummer 753 in het Oranjehotel in Scheveningen tot 6 november 1942. Vervolgens zat hij tot 16 januari 1943 in kamp Amersfoort en. Hier had hij kampnummer 1955. Vervolgens ging hij naar Kamp Vught. Op 15 maart 1943 begon in Haaren het zogenoemde Tweede OD-proces waar Dudok van Heel met 99 anderen werd aangeklaagd. Op 27 april werden 21 van de aangeklaagden ter dood veroordeeld. Ze werden naar het Huis van Bewaring in Utrecht gebracht. Daarna was het afwachten.

De behandeling in de gevangenissen was vreselijk. Hij schreef over zijn belevenissen naar zijn verloofde. Brieven schrijven naar buiten was verboden, maar Fritjof stopte piepkleine briefjes aan de binnenkant van zijn pyjama, in de band. Deze briefjes werden geschreven op sigarettenvloeijs. De briefjes werden buiten de gevangenis door vrouwen in de wasserij uit de band gehaald en kwamen vervolgens bij zijn verloofde Bé der Kinderen. De Duitsers hadden er nooit iets van gemerkt.



Hij werd op 29 juli 1943 op de Leusderheide gefusilleerd, samen met vijftien van zijn medeverzetsstrijders. Onder hen waren ook de scouts Johan Schimmelpenninck en Jan van Straelen. Fritjof werd pas na de oorlog op 4 december 1945 herbegraven in het familiegraf op de algemene (Oude) begraafplaats Naarden in Bussum. In het logboek

van de Arrowgroep wordt hier aandacht aan besteed en er waren veel scouts aanwezig.



Fritjof was niet de enige in zijn familie in het verzet. Na de Slag om Arnhem was de behoefte aan nieuws groot en begon zijn broer Bas in Bussum met Johannes Kreijenbroek, Elisabeth der Kinderen (de verloofde van Fritjof) en jhr. Ernst Willem van Lennep aan de uitgave van een nieuwsblad, 'Stemmen uit Londen'. Op 5 januari 1945 werd de uitgave gecombineerd met B.B.C. en een maand later werd de titel gewijzigd in N.V.S. (Neerland's Vrijheidsstrijd). Bij zijn ouders thuis verbleven onderduikers. Zijn zus Mum was koerierster bij de Geheime Dienst Nederland.

In het logboek van de Scoutinggroep worden na de oorlog de namen opgenomen van de scouts die *vielen voor het vaderland*. Zij waren trouw aan hun belofte; Fritjof Dudok van Heel, Zwier Regelink, Wim Schenk, Joop Beunders, Henk Suurenbroek en Piet Hurman. Naast de scouts die omkwamen in de oorlog waren ook de verzetsstrijders Bas Dudok van Heel, Jan van Ingen, Bob de Haan, Robert van Exter, Hans Weijer en Jan Rademaker lid van de Arrowgroep uit Bussum.



Fritjof ontving postuum het Verzetshedenkingskruis.

Meer informatie

[Fritjof Dudok van Heel \(1918 - 1943\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Sebastien Abraham Corneille Dudok van Heel \(1925 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Amunda Baldine Dudok van Heel \(1926 - 2002\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Fritjof Dudok van Heel \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Fritjof Dudok van Heel: 'alles hangt tenslotte nog aan een zijden draad' \(wiardibeckman.com\)](#)

[Fritjof Dudok van Heel | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[FRITJOF DUDOK VAN HEEL | MUIZENEST](#)

[Fritjof Dudok van Heel - Wikipedia](#)

[Scherven.pdf \(wdz.nl\)](#)

[90 jaar Scouting in Bussum.pdf \(historischekringbussum.nl\)](#)

[Scouting Arrowe](#)

[Amsterdamsch dagblad » 05 dec 1945 - Art. 32 | Delpher](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Geschiedenis – Scouting Arrowe](#)

[3rd World Scout Jamboree - Wikipedia](#)

[De Verkenner, November 1936](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.