



Frans Johan van Beveren werd geboren op 20 maart 1919 in Blinjoe, NOI. Hij was de zoon van Hendrik Christoffel van Beveren en Maria Allegonda Schrauwen en had twee zussen.

Hij ging naar de lagere school en de eerste twee klassen van de HBS in Batavia en verhuisde toen naar Nederland. De laatste drie schooljaren zat hij op de HBS in Delft.

Hij was samen met Jan Buyser verkenners bij de St. Joris Padvindersgroep in Den Haag. In 1938 scheiden hun wegen. Frans werd adelborst bij de Koninklijke Marine in Den Helder.

Tijdens de meidagen 1940 zat hij op Vlieggkamp De Mok. Hierna begon hij bij de School Opbouwdienst Breda (de oude KMA). Al vroeg in de oorlog was Frans betrokken bij het verzet. Op verdenking hiervan werd hij opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen, van augustus tot december 1941. Dit onderbrak zijn voorbereidingen om samen met Anton Meyer en Frits Spook naar Engeland te gaan.

Op 21 januari 1942 vertrok hij samen met Frits Spook uit Nederland om via de zuidelijke route, via Zwitserland, naar Engeland te gaan. Frans en Frits kwamen Zwitserland binnen via Porrentruy, langs hetzelfde weggetjes waarlangs Jan anderhalf jaar later Zwitserland 'ontvluchtte'. In 1942 was het voor Frans en Frits mogelijk om per geblindeerde trein Barcelona te bereiken. Ze bereikten uiteindelijk Curaçao en zagen kans een gratis passage te krijgen op een Noorse tanker naar New York. Maar de arm van de Nederlandse militair attaché was lang. Frans en Frits werden van boord gehaald en naar het opleidingskamp van de Prinses Irene Brigade gedirigeerd. Hier kwam adelborst Frans terecht onder landrotten en moest als ultieme belediging rondlopen in dat 'sloeberige bokkenpak'. Gelukkig vertrok hij kort daarna in luxe marinestijl met het schip 'Queen Elizabeth' naar Engeland. Hij kwam op 17 maart 1943 aan. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 18 maart 1943 verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Na een verblijf op het tijdelijke Koninklijk Instituut Enys House diende Frans als officier bij de marine.

Hij ontving het Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Na de oorlog zette hij zijn carrière bij de marine voort. Zijn grootste passie werd het verzamelen van postzegels uit de Tweede Wereldoorlog. Ook internationaal was hij een autoriteit op dit gebied.

Frans overleed op 22 november 2002.

Meer informatie

Museum Engelandvaarders

[Overleg:Lijst van Engelandvaarders - Wikipedia](#)

[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 \(geni.com\)](#)

[2003-01-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) -](#)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

[Frans van Beveren \(Blindjoe-Banka, 20 maart 1919 - locatie onbekend, datum onbekend\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.