



Ernst Richard van Kempen werd geboren op 20 december 1923 in Baarn. Hij was de zoon van Jan Hendrik van Kempen en Antonia Maria Lea Ragout. De familie was katholiek

Voor de oorlog was hij lid van de zeeverkenneren in Baarn. Als jongen was Ernst dol op dieren die hij zelf verzorgde. Hij bezat onder andere een konijn en een hond. Na de lagere school ging hij naar de H.B.S.-B. Dit diploma behaalde hij op het R.K. Lyceum in Hilversum. Hierna studeerde hij verder in de chemie.

Toen hij nog op de H.B.S. zat gaf hij zich op bij een verzetsgroep, waar ook zijn broer bij zat. Sinds maart 1943 was hij verbonden aan de Stootgroep I afd Baarn van de Binnenlandse Strijdkrachten en het laatste half jaar van de oorlog fungeerde hij als plaatsvervangend groepscommandant. Zijn vader was handelaar. Op 25 april 1945 kwamen de Duitsers met een grote vrachtwagen de goederen weghalen. Ernst wilde weten waar de goederen heen werden gebracht en ging achter de wagen aan. De Duitsers gingen naar hun hoofdkwartier aan de Generaal van Heutzlaan. Vlak voor het hoofdkwartier werd hij aangehouden door Duitsers van de SD. In zijn broekzak werd een beschrijving van een Mills handgranaat aangetroffen en na ondervraging werd hij diezelfde avond in het bos tegenover de villa aan de Julianalaan 11 (waar hij verhoord was) standrechtelijk gefusilleerd en ter plekke begraven. Hij werd 21 jaar.

Kort na de bevrijding heeft men zijn stoffelijke resten in het bos gevonden en op 15 juni 1945 zijn deze geïdentificeerd en herbegraven in het uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten op het Rooms-katholieke kerkhof achter de Nicolaaskerk in Baarn. Op de plaats van de terechtstelling staat een herdenkingskruis in het bos.

In 1949 werd als eerbetoon aan Van Kempen, die in zijn jeugd zelf lid was geweest van de Zeeverkenneren, een Scoutinggroep naar hem vernoemd in Baarn. De groep bezoekt elk jaar op Sint Jorisdag het graf van Ernst van Kempen en de plek waar hij werd neergeschoten in het Baarnse Bos.



Hij ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.

Meer informatie

[Ernst Richard van Kempen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Ernst Richard van Kempen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Ernst van Kempen - Wikipedia](#)

[Ernst van Kempen | Scouting Ernst van Kempen groep](#)

[Groenegraf.nl: Een speurtocht naar een oorlogsslachtoffer uit Baarn](#)

[Baarn, monument voor Ernst van Kempen - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Verzetsherdenkingskruis \(geni.com\)](#)

Eemland – Adjunctenaats Leidersblad, juli 1945

[Archieven.nl - 1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

TER VROME NAGEDACHTENIS AAN
Ernst Richard van Kempen,
geboren 20 December 1923, door den vijand des
Vaderlands gefusilleerd te Baarn op 25 April 1945,
en aldaar begraven op het R. K. Kerkhof op
15 Juni d.o.v.

Een jongen vol prachtige idealen, met een
diep-ernstig geloofsleven en een nauwgezet geweten,
met een groote liefde voor zijn Kerk en zijn
Vaderland, waar hij alles, ook zijn leven, voor
wilde geven, met een doodsverachting die voort-
kwam uit zijn vast geloof in het eeuwige leven,
en uit zijn sprankelend idealisme.

De geest van plichtsbetrachting, die steeds in
hem leefde, dreef hem tot principieel en onder-
broken verzet tegen de onrechtmatige verdruk-
kers van ons volk. Het vooruitzicht, dat hem dit vrij-
heid of leven zou kunnen kosten, sloeg zijn moed
niet neer. Integendeel, beseffend dat de onaf-
hankelijke, Christelijke toekomst van ons volk
ieder offer waard was, was hij reeds lang bereid
ook zichzelf daarvoor ten offer te brengen. Zoo
was hij. En zoo is hij temidden van zijn idealen
uit onzen kring heengegaan. God heeft zijn offer
aanvaard. Zijn wil geschiede.

Op 25 April werd hij door den vijand ge-
arresteerd en op den avond van denzelfden dag
in het Baarnsche Bosch lafhartig vermoord.

Wij, zijn familieleden en vrienden, die hem zoo
goed gekend hebben willen niet vergeten, hoe
hij belangeloos voor ons zijn leven wilde geven
en talloze gevaren voor ons doorstond. Wij zullen
ons troosten met de gedachte, dat God, die zelfs
een beker water, in Zijn naam geschonken, beloont,
hem rijkelijk zal beloonen voor alles wat hij voor
anderen deed.

Maar in dienzelfden dank zullen wij ook de
handen vouwen en Hem vragen: „Goede Vader, geef
Ernst de eeuwige rust; moge het eeuwige Licht
hem overstralen; dat hij ruste in vrede. Amen”.





Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.