

## Ella Scharp-Halberstadt



Elly (Ella) Halberstadt is geboren op 20 januari 1909 in Alkmaar. Ze is de dochter van Paul Halberstadt en Ella Dozy. Haar vader was als officier verbonden aan de Cadettenschool. Later verhuist het gezin naar Assen, waar haar zusje Ineke (Pauline) wordt geboren, om in 1917 naar Breda te gaan als haar vader op de KMA wordt geplaatst. Hij overlijdt in 1922 en haar moeder hertrouwt in 1926 met een gepensioneerd Artillerieofficier, Jan van den Bent. In Breda gaat Elly naar de lagere school, de MULO en de huishoudschool.

Ze was Oehoe bij een kabouterkring in Breda. In april 1935 werd een radio uitzending gehouden rond de Jamboree. Radio hopman Ton Koot sprak hier en de scouts van de Duinjagers zongen. De luisteraars konden deelnemen aan een aantal 'observatie spelen' en hierbij won Ella een prijs.



In de jaren '30 leert ze Johannes (Jan) Gerhardus Scharp (2 januari 1913, Amersfoort) kennen die cadet was op de KMA en ze trouwen op 3 mei 1937 in Breda. Na hun huwelijk wonen zij in De Bilt waar zoon Paul op 21 mei 1938 werd geboren. In de mobilisatie in 1939 wordt de eenheid van haar man overgeplaatst naar Schoonhoven en Elly en haar zoon gaan mee. In de zomer van 1940 gaat het gezin naar Den Haag omdat Jan daar is geplaatst op het Afwikkelingsbureau van het Ministerie van Oorlog.

Hij komt in contact met de Ordiedienst (OD) en levert onder andere explosieven. Hij wordt na verraad op 28 april 1941 gearresteerd. Als lid van de Groep van 72 van de Ordiedienst (OD) wordt hij ter dood veroordeeld en op 3 mei 1942 in concentratiekamp Oraniënborg wordt gefusilleerd.

Elly gaat naar Groesbeek waar haar ouders wonen. Ze woonden van 1943 tot juli 1944 in het huis The Finish aan het Binnenveld. Elly heeft onder andere onderduikers gehuisvest en had een radio. Op 26 juli 1944 is ze opgepakt maar alleen het bezit van een verboden radio's wordt haar aangerekend. Van het Huis van Bewaring in Arnhem werd zij overgebracht naar Kamp Vught.

Ada van Keulen, Akela bij de Heideparkgroep in Hilversum, Elsje IJzerdraat, padvindster bij afdeling Velsen van het NPG, en Elly Scharp-Halberstadt, Oehoe in Breda, werden vanuit Kamp Vught in september 1944 op transport gesteld naar concentratiekamp Ravensbrück. In oktober 1944 wordt zij met ca 200 Nederlandse vrouwen overgebracht naar een bijkamp van concentratiekamp Dachau om in de AGFA-fabrieken tijdbuizen te maken. Eind april 1945 werden de vrouwen afgemarcheerd naar Wolfratshausen en in een boerderij gelegerd waar ze op 30 april door de Amerikanen worden bevrijd. Enige tijd later gaan ze via Zwitserland en Parijs naar Nederland (Oudenbosch) en op 22 mei komt ze terug in Groesbeek

Na de oorlog is Ella in villa Vogelsangh aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek gaan wonen. Ze wordt actief in de landelijke Hulpactie van het Rode Kruis (HARK) en in de padvinderij bij de postgroep voor gehandicapten "Luctor et Emergo". Ook werd ze Assistent districtscommissaris Bijzondere Eisen, ook wel Postpadvinders genoemd.

Ella is overleden op 21 mei 2003 te Groesbeek.

### **Meer informatie**

[Ella Scharp-Halberstadt | Oorlogsgravenstichting](#)

[Verzetsmuseum | Dachau | Persoon: Ella Scharp](#)

[Ella \(Elly\) Halberstadt \(1909-2003\) » Stamboom Ligthart-Ponsen » Genealogie Online](#)

[Huwelijk Ella Halberstadt & Johannes Gerhardus Scharp & Herman Francois Scharp & Paulus Halberstadt & Johanna Cornelia Numans & Ella Dorij op 3 mei 1937 te Breda » Open Archieven](#)

[Agfacommando - Wikipedia](#)

[Vrouwen en verzet, Anneke Nolet | Donner](#)

[Oorlogsdagboek van Mej. P. Dozy Groesbeek \(Ravenstein\) Mei 1940 - Mei 1945 \(geschiedenisgroesbeek.nl\)](#)

[Ella Scharp-Halberstadt \(Alkmaar, 20 januari 1909 - Groesbeek, 21 mei 2003\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Scouting Luctor et Emergo Arnhem | Scoutinggroep voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking](#)

[Postgroep \(kelpin.nl\)](#)

[Ella Scharp \(Halberstadt\) \(1909 - 2003\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

De Verkenner, mei 1936

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.